

Διπλωματικός πυρετός για το ραντεβού στην Αθήνα

Το παρασκήνιο των επαφών Ελλάδας - Τουρκίας για τον προγραμματισμό της επίσκεψης Τσαβούσογλου στη χώρα μας

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
p.galiatsatos@realnews.gr

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου τοποθετούν ελληνικές διπλωματικές πηγές την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, **Μεβλούτ Τσαβούσογλου**, στη χώρα μας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει προτείνεται ημερομηνίες η Αθήνα, χωρίς ωστόσο ακόμα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να έχει απαντήσει δεσμευτικά. Αποτελεί, πάντως, πάγια τακτική σε αυτού του είδους τις επισκέψεις να υιοθετείται το διάστημα που προτείνεται από τη χώρα που απευθύνει την πρόσκληση. Υπενθυμίζεται ότι την πρόσκληση την είχε απευθύνει και δημόσια ο **Νίκος Δένδιας** στον Τούρκο ομόλογό του, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην Αγκυρα στις 15 Απριλίου.

Ακολούθησαν επαφές ανάμεσα σε μόνιμα στελέχη των δύο ΥΠΕΞ, αλλά και επικοινωνία της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα με το υπουργείο Εξωτερικών για την προετοιμασία της επίσκεψης. Εμπειροί διπλωμάτες, πάντως, επισημαίνουν πως την τελευταία εβδομάδα οι Τούρκοι τηρούν σιγήν ιχθύος όσον αφορά τις προθέσεις τους. Η εξέλιξη αυτή πιθανότατα οφείλεται και στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας. Η τουρκική διπλωματία, άλλωστε, έχει θέσει σε συναγερμό όλες τις δυνάμεις της, με στόχο να κινητοποιήσει τον μουσουλμανικό κόσμο εναντίον

του Ισραήλ και κυρίως να φανεί ότι η ίδια λειτουργεί ως ηγέτιδα δύναμη του κόσμου αυτού και ως ο προστάτης των Παλαιστινίων. Είναι απολύτως αμφίβολο ότι αυτή η εκστρατεία θα αποδώσει οτιδήποτε άλλο στην Τουρκία, πέραν της νέας επιδείνωσης των σχέσεων της με το Ισραήλ, με το οποίο γίνονταν τους τελευταίους μήνες μια προσπάθεια εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων.

Αποδίδει δημοσκοπικά

Ωστόσο, φαίνεται ότι η στάση της τουρκικής διπλωματίας και οι συνεχείς επιθέσεις που εξαπολύουν ο **Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν** και οι Τούρκοι αξιωματούχοι κατά του Ισραήλ είναι δημοφιλείς στο εσωτερικό της χώρας και αποδίδουν δημοσκοπικά. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ο Ερντογάν, με την επιλογή του, παίρνει το ρίσκο να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην προσπάθεια προσέγγισης τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με σημαντικές χώρες της Ε.Ε., όπως η Γερμανία.

Πέρα, πάντως, από το γεγονός ότι η τουρκική διπλωματία εστιάζει αλλού, φαίνεται πως υπάρχουν και άλλοι λόγοι ως προς τη δυστοκία να οριστεί ημερομηνία για την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ελλάδα. Μια παράμετρος που δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα είναι η διάρκεια αυτής της επίσκεψης, δηλαδή ο κ. Τσαβούσογλου να έρθει στην Αθήνα, αλλά να πάει και αλλού και να εγείρει θέματα μειονότητας αλλά και οθωμανικών μνημείων. Δεν είναι, άλλωστε, καθό-



Αν η επίσκεψη πάει καλά, τότε αναμένεται να διεξαχθεί ο τρίτος γύρος των διερευνητικών στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου

λου τυχαίο ότι μίλησε πρόσφατα στην Αγκυρα για τα δικαιώματα της «τουρκικής μειονότητας», αλλά και για την «προστασία των οθωμανικών μνημείων σε όλη την Ελλάδα». Εξάλλου, η κατ' όνομα ιδιωτική περιοδεία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών **Γιαβούζ Σελίμ Κιράν** σε Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Ροδόπη έδωσε ένα στίγμα των τουρκικών προθέσεων.

Μια άλλη κρίσιμη παράμετρος είναι η ατζέντα και το τι θα πει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στις κοινές δηλώσεις με τον Ν. Δένδια. Αν και αυτά είναι συνήθως θέματα ρουτίνας, στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν ισχύει. Εμπειροί διπλωμάτες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να θελήσει ο Τούρκος ΥΠΕΞ να πάρει τη «ρεβάνς» για τα όσα έγιναν στην Αγκυρα στις 15 Απριλίου. Θεωρούν, μάλιστα, δεδομένο ότι ο Τσαβούσογλου, ακόμα και αν δεν οδηγήσει τη συνέντευξη Τύπου στα άκρα, θα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να προκαλέσει.

Στη Σύνοδο του NATO

Οποιοι και αν είναι οι τουρκικές προθέσεις, πάντως, η ελληνική πλευρά θεωρεί τη συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου αναγκαία ώστε να διερευνηθεί αν είναι σκόπιμη και εφικτή μια συνάντηση του **Κυριάκου Μητσοτάκη** με τον Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του NATO, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 15 Ιουνίου. Το ότι αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος που η Αθήνα θέλει να γίνει αυτή η επίσκεψη το αποκάλυψε ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών, Ν. Δένδιας, στην πα-



η άποψη

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΥ*

*Διευθύνοντας
συμβούλου
της MRB Hellas

Οι ηγέτες και οι πολίτες

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ σχέσεις είναι το μόνιμο αγκάθι στην περιοχή που ζούμε -με ρίζες αιώνων- και το δηλητήριο που περιέχει έχει τόσο μεγάλο ιξώδες, σαν ένας πολτός στις ψυχές των δύο λαών που δεν υγροποιείται, ώστε να αποβληθεί.

Διαχρονικά, οι ηγέτες των χωρών γύρω από το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο έχουν αφενός σπριζίξει τη σπονδυλική στήλη της υστεροφημίας τους και αφετέρου σημαντικές τακτικές της πολιτικής τους καριέρας πάνω στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Σε κρίσιμες περιόδους, αλλά και ύπουλα στις υπολοιπες, έχουν εκμαυλιστεί οι ψυχές των δύο λαών άλλοτε με υπερηφάνεια και άλλοτε με μίσος.

Το μεγάλο εύρημα, βεβαίως, από τη διερεύνηση των

συναίσθημάτων των δύο λαών με τεκμηριωμένο ερευνητικό τρόπο (που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας) δείχνει ότι η ζυγαριά δεν είναι ισοροπημένη.

Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η αυτοεκτίμηση των Ελλήνων είναι χαμηλότερη και ο αντίστοιχος θυμός έχει ως γενεσιουργό αιτία το γεγονός ότι οι Έλληνες αισθάνονται ταυτόχρονα «μεγαλειώδεις και αξιολύπτοι».

Βεβαίως, υπάρχει ένας ακόμα λόγος, όχι υποδεέστερος του προηγούμενου, που είναι ενδεχομένως η άγνοια κινδύνου και η «ελλιπής» πληροφόρηση από την πλευρά των Τούρκων πολιτών.

Αυτές οι αντιθέσεις, ωστόσο, αποτελούν τεράστια απειλή για να γίνουν τρομακτικά λάθη από τους δύο ηγέτες, σε μια εποχή έντονων διαπραγματεύσεων.