



μου συνεργάστηκα με τον **Θοδωρή Μάκρα**, που έγραψε τους στίχους, τον σκηνοθέτη του βιντεοκλίπ **Γιάννη Παπαδάκο** και τόσους άλλους σημαντικούς ανθρώπους που γνωρίζω σιγά-σιγά». Ο Δ. Σχοινάς αγαπά τη μουσική σφαιρικά και η φιλοδοξία του ξεφεύγει από τα στενά όρια της Ελλάδας. «Το όνειρό μου είναι να συνεχίσω να γράφω μουσική, να ενορχηστρώνω τραγούδια και να τραγουδάω ο ίδιος, αλλά και να δώσω τραγούδια μου σε άλλους καλλιτέχνες. Θα ήθελα, επίσης, με τη μουσική μου να βγω και έξω από την Ελλάδα, να γνωρίσω καλλιτέχνες από άλλες χώρες και ίσως να δοκιμάσω την τύχη μου γράφοντας ένα κομμάτι στο στίλ του Armin van Buuren και του David Getta», λέει στην «R».

Τον Σεπτέμβριο του 2019 τραγούδησε με τους γονείς του και έπαιξε πιάνο στη μεγάλη sold out επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια καριέρας της μητέρας του, Κ. Γαρμπή, στο Κατράκειο Θέατρο. Τότε όλοι είχαμε θαυμάσει μια μοναδική οικογενειακή σχέση.

«Οι γονείς μου από τότε που ήμουν μικρός πάντα μου έλεγαν ένα πράγμα: να κάνω αυτό που θέλει η καρδιά μου, για να είμαι ευτυχισμένος! Επίσης, μου έλεγαν και μου λένε -και θα μου λένε πιστεύω- πως ό,τι και αν αποφασίσω θα είναι στο πλευρό μου. Και αυτό κάνουν. Αυτό εμένα μου δίνει φτερά και με κάνει να πιστεύω στον εαυτό μου, να νιώθω ασφαλής και ευτυχισμένος».

«Μου δίνουν φτερά οι γονείς μου»

Της **ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ**
p.karamicha@realnews.gr

Το 2006 ο **Δημήτρης Σχοινάς** και ο πατέρας του, **Διονύσης**, συναντήθηκαν μουσικά για τις ανάγκες του τραγουδιού «Είμαι ακόμα παιδί». Εκείνη η στιγμή ήταν καθοριστική, όπως εξηγεί ο ίδιος, γιατί κατάλαβε ότι η μουσική για εκείνον ήταν μονόδρομος: «Το κατάλαβα από τότε που ήμουν 6 ετών και τραγούδησα μαζί με τον πατέρα μου το "Είμαι ακόμα παιδί". Νιώθω πως θέλω να κάνω για πάντα μουσική. Είναι αυτό που αγαπάω, μου αρέσει πάρα πολύ, μου δίνει χαρά, με εκφράζει».

Ως ενήλικος πια, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον πατέρα του. «Μεγάλωσα μέσα στη μουσική. Από πολύ μικρή ηλικία πήγαινα στο στούντιο του πατέρα μου, ήμουν συνέχεια δίπλα του και δεν τον άφηνα σε ησυχία! Μου απαντούσε σε όλα όσα τον ρωτούσα και σιγά-σιγά άρχισε να με μαγεύει η διαδικασία της δημιουργίας ενός τραγουδιού», εξηγεί. Για-



ατί, όμως, αποφάσισε να συστηθεί μουσικά στο κοινό τη δεδομένη στιγμή: «Έγραψα το "Όλα μαζί" πριν από ένα χρόνο και αποφάσισα να το βγάλω τώρα, γιατί νιώθω πως, μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε τόσο καιρό, το τραγούδι αυτό, με την

"ανεβαστική" μουσική και τον γρήγορο ρυθμό του, μπορεί να δώσει χαρά σε όποιον το ακούει». Χαρά ένωσε, εξάλλου, και ο ίδιος όταν άκουσε το τραγούδι του. «Και μόνο στη σκέψη ότι το τραγούδι μου έχει βγει και παίζει στα ραδιόφωνα, νιώθω πολλή χαρά και μεγάλη συγκίνηση. Εί-

Ο 21χρονος γιος της **Καίτης Γαρμπή** και του **Διονύση Σχοινά**, **Δημήτρης Σχοινάς**, έκανε το ντεμπούτο του στη δισκογραφία, επιβεβαιώνοντας πως η μουσική για εκείνους είναι οικογενειακή υπόθεση

και απεριόριστο το συναίσθημα να ακούς κάτι δικό σου! Χαίρομαι που ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το "Όλα μαζί" και μου κάνει θετικά σχόλια», λέει ο Δημήτρης στη **Realnews**. Και, όχι, δεν φοβάται τη σύγκριση με τους γονείς του. Αντιθέτως, είναι υπερήφανος για εκείνους. «Και οι δύο γονείς μου είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες και ο κόσμος τους λατρεύει! Σίγουρα θα υπάρχει σύγκριση, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να προσπαθώ και να δουλεύω σκληρά για να κάνω τη δική μου μουσική πρόταση. Ευγνωμονώ τον Θεό που έχω αυτούς τους γονείς, γιατί με βοηθούν να ξε-

κινήσω δυναμικά και προστατευμένος, βάζοντάς με -όπως χαρακτηριστικά λέει η μητέρα μου- στην οικογένεια της **Panik Records**, στην καλύτερη εταιρεία, με τους καλύτερους του χώρου, με τον κύριο **Γιώργο Αρσενάκο**, τον CEO της **Panik**, και όλη την ομάδα της εταιρείας. Χαίρομαι που στο πρώτο τραγούδι

προστατευμένος, βάζοντάς με -όπως χαρακτηριστικά λέει η μητέρα μου- στην οικογένεια της **Panik Records**, στην καλύτερη εταιρεία, με τους καλύτερους του χώρου, με τον κύριο **Γιώργο Αρσενάκο**, τον CEO της **Panik**, και όλη την ομάδα της εταιρείας. Χαίρομαι που στο πρώτο τραγούδι

ΟΙ VEGAN FAIRIES ΜΑΣ ΓΥΛΚΑΙΝΟΥΝ

GREEK

Vegan

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ VEGAN LIFESTYLE

Οι Ταινίες της Ντροπής!
Τα Vegan ντοκιμαντέρ που όλοι οφείλουμε να δούμε...

- Earthlings • Dominion
- Lucent • Blackfish κ.ά.

Δικαιοσύνη για τη Regan Russell

Ο Δρόμος του Vegan

Έρευνες

- Vegan Καθαριστικά
- Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Εναλλακτικό κρέας στην Ελλάδα
Πού θα βρούμε κάθε προϊόν

VEGAN STREET FOOD
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΙΚΟΥ ΓΑΪΤΑΝΟΥ

Στο 6^ο τεύχος...

- Τα Vegan ντοκιμαντέρ που όλοι οφείλουμε να δούμε
- Εναλλακτικό κρέας στην Ελλάδα
- Οι Vegan Fairies μας γλυκαίνουν
- Αφιέρωμα προϊόντα προσωπικής φροντίδας
- Street Food προτάσεις από τον Vegan Chef Νίκο Γαϊτάνο

Βρείτε το στα περίπτερα και στο www.newsstand.gr

GreekVeganMagazine
 greekvegan_

DIGICON DIGITAL CONTENT A.E.
 2^ο κλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19400 Κορωπί, Τηλ.: 2109238672, fax: 2109216847, email: info@digicon.gr