

Τα sms που «κάρφωσαν» τους πελάτες

Του **ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ**
th.panou@realnews.gr

«Γεια σας φίλοι μου... Μετά από μια μικρή διακοπή, τα παιδιά του 24ωρου είναι και πάλι κοντά σας, γρηγορότερα και με καλύτερη ποιότητα». Αυτό ήταν το ομαδικό μήνυμα που δέχθηκαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι πελάτες της συμμορίας που είχε γεμίσει τα σαλόνια της Αθήνας με κοκαΐνη υψηλής ποιότητας, προκειμένου να ενημερωθούν στις αρχές του καλοκαιριού πως το εικοσιτετράωρο «delivery» ναρκωτικών ξεκινά και πάλι.

Ο 33χρονος φερόμενος ως αρχηγός της σπείρας ακολουθούσε κατά γράμμα τους κανόνες του καλού management, ώστε να διατηρεί σε υψηλά ποσοστά τους πελάτες του, ενημερώνοντάς τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο για τη διαθεσιμότητα του «προϊόντος», εν προκειμένω της κοκαΐνης, όσο και για τις σεζόν διακίνησης που ξεκινούσαν καλοκαίρι και φθινόπωρο.

«Βαρύ» πελατολόγιο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, όταν άνοιγε η σεζόν του φθινοπώρου, οι πάνω από 200 πελάτες του κυκλώματος, οι περισσότεροι επώνυμοι Αθηναίοι και με «βαριά πορτοφόλια», δέχονταν εκ νέου μήνυμα στα κινητά τους, προκειμένου να γνωρίζουν πως ανά πάσα στιγμή «τα παιδιά του 24ωρου» θα βρίσκονται κοντά τους, με τα γραμμάρια κοκαΐνης που έχουν παραγγείλει: «Τώρα που ο καιρός κρυώνει, καιρός για... σουίπα. Καλό φθινόπωρο από την ομάδα του 24ωρου».

«Σουίπα» στη γλώσσα των χρηστών της κοκαΐνης σημαίνει το βράσιμο της δόσης, για να βγει στην επιφάνεια η «καθαρή κόκα».

Ως γνωστόν, η σπείρα είχε «βαρύ» πελατολόγιο, ανάμεσά τους μια γνωστή τραγουδίστρια και δημοσιογράφος, πρώην συμβία επίσης γνωστού τραγουδιστή, ένας ράπερ τραγουδιστής ιδιαίτερα διάσημος στους έφηβους, τρεις δικηγόροι που εργάζονται ως νομικοί σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών, ένας διάσημος επιχειρηματίας με μεγάλο ξενοδοχείο σε νησί των Κυκλάδων που αποτελεί παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, αλλά και μια εντυπωσιακή ξανθιά από την Κηφισιά επίσης γνωστή στην περιοχή, καθώς είχε εμπλακεί με τα κοινά του δήμου Κηφισιάς. Βέβαια από το πελατολόγιο δεν έλειπε και ο αθλητής, εν προκειμένω μπασκετμπολίστας της Α2 κατηγορίας. Όλοι οι πελάτες, εν ευθέτω χρόνω, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα για να δώσουν εξηγήσεις.

Οι κωδικοί

Ευρηματική είναι και η φρασεολογία που χρησιμοποιούσαν οι πελάτες για την παραγγελία των γραμμαρίων της κοκαΐνης. Η γνωστή δημοσιογράφος και πρώην σύζυγος τραγουδιστή συνήθως έκανε παραγγελία «μια μπιρίτσα», ενώ η εντυπωσιακή ξανθιά της Κηφισιάς ζητούσε «ένα μονόπιτο στο γνωστό σημείο». Ο γνωστός ράπερ συνήθως ήθελε «δίπιτα», δηλαδή δύο γραμμάρια και τα παραλάμβανε λίγο πιο κάτω από το σπίτι του για να μην κινεί υποψίες.

Οι δικηγόροι από τις μεγάλες εταιρείες είχαν μια αμεσότητα στα τηλεφωνήματα με τους δι-



ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ των συλληφθέντων για τη διακίνηση κοκαΐνης στα Βόρεια προάστια

ανομείς των ναρκωτικών: «Θέλω ένα θέμα», έλεγαν και, όταν το «delivery» έφτανε κοντά στο σπίτι ή στην εταιρεία που εργάζονται, έστελνε ένα λακωνικό μήνυμα: «Ηρθε, κατέβα».

Η εξάρθρωση

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής εδώ και τρία χρόνια είχαν στοχοποιήσει τον σκληρό Αλβανό κακοποιό, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια οικογενειακή επιχείρηση, καθώς στη συμμορία του συμμετείχαν η σύζυγός του, η πεθερά του και η κουινιάδα του. Μάλιστα, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για σωρεία βίαιων ληστειών και κατά συνέπεια ήταν ένας άνθρωπος που δύσκολα μπορούσε να τεθεί σε παρακολούθηση. Όλες οι προσπάθειες των αστυνομικών να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του είχαν πέσει στο κενό, καθώς ο «αρχηγός της σπείρας των επωνύμων» ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός. Παρ' όλα αυτά δεν απέφυγε το λάθος. Μετά την πρώτη каранτίνα, όταν στην κυριολεξία η σπείρα έκανε «χρυσές δουλειές», οι ανάγκες για «προσωπικό» αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα ο «αρχηγός» να προσλάβει έναν Βαλκάνιο γνώστη του αντικειμένου, οποίος μάλιστα επέκτεινε το πελατολόγιο της σπείρας σε Κολωνάκι, Εκάλη και Νέα Ερυθραία.

Ο συγκεκριμένος αποδείχθηκε η «αχίλλειος πτέρνα» της συμμορίας, καθώς ήταν και ο ίδιος παλιός γνώριμος της Δίωξης Ναρκωτικών, αφού κατά το παρελθόν μοίραζε κοκαΐνη σε επωνύμους του Κολωνακίου και των βορείων προαστίων. Η παρακολούθησή του απέδωσε, καθώς οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών κατάφεραν να ξεδιπλώσουν ολόκληρο το κουβάρι, που τους οδήγησε τελικά στην εξάρθρωση της πολυδαίδαλης σπείρας.

Οι αστυνομικοί, εδώ και 7 μήνες, είχαν παγιδεύσει με τον «υπερκοριό» της Ασφάλειας όλα τα κινητά των εμπλεκόμενων, με αποτέλεσμα να φτάσουν ακόμα και στο «βαρύ» πελατολόγιο της σπείρας των επωνύμων και τελικά στην εξάρθρωσή της.

Μάλιστα, ο όγκος των ηλεκτρονικών παρακολουθήσεων είναι τόσο μεγάλος, ώστε στα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών απο-

μαγνητοφωνούνται ακόμα 30 cd με συνομιλίες για διακίνηση κοκαΐνης, προκειμένου να καταλήξουν στα χέρια των εισαγγελικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτά τα cd περιέχονται επιπλέον ονόματα-«φωτιά» της αθηναϊκής κοινωνίας, που πλήρως ανέρχονται μέχρι και 100 ευρώ το γραμμάριο για τις... ανάγκες τους.

Οι πάνω από 200 πελάτες του κυκλώματος δέχονταν μήνυμα στα κινητά τους ότι «τα παιδιά του 24ωρου» θα βρίσκονται κοντά τους

Το μοναδικό κενό στις έρευνες των αστυνομικών είναι ο πακτωλός χρημάτων που είχε εξοικονομήσει η σπείρα από τη διαρκή διακίνηση της κοκαΐνης: «Χρήματα πολλά δεν βρέθηκαν στην κατοχή τους και αυτό δεν δικαιολογείται, καθώς η σπείρα είναι πιθανό να εξοικονομούσε έως και 1.000 ευρώ την ημέρα», λέει με νόημα στην «R» αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα από τη διακίνηση κοκαΐνης στις γειτονίες της πρωτεύουσας διοχετεύονταν στην Αλβανία και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μέσω εταιρείας να επενδύονταν στα Τίρανα σε αγορά ομολόγων και μετοχών.