

Στον **ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ**  
f.klavdianos@realnews.gr

«**Τ**ο δημόσιο σύστημα Υγείας επιβίωσε μέσα στην κρίση και είναι σήμερα όρθιο, αξιόμαχο και προσβάσιμο επειδή στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενισχύθηκε», δηλώνει στη Realnews ο **Ανδρέας Ξανθός**, υποστηρίζοντας, όμως, ότι «έχουν προστεθεί αυτή την περίοδο σοβαρές λειτουργικές αρρυθμίες και, δυστυχώς, τα αντανακλαστικά του υπουργείου Υγείας είναι καθυστερημένα, ανεπαρκή και πολύ κατώτερα των περιστάσεων». Παράλληλα, κάνει λόγο για «μεθοδευμένη προσπάθεια απαξίωσης της δικαστικής διερεύνησης» για τη Novartis, ενώ για το προσφυγικό υπογραμμίζει ότι «το αίτημα της αποσυμφόρησης των νησιών δεν είναι απλώς δίκαιο» και πως «η αποτροπή δημιουργίας νέων κλειστών κέντρων κράτησης είναι επίσης σωστή διεκδίκηση».

■ **Εκτιμάτε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη επιδημία κορωνοϊού;**

Η επιδημία με τον νέο κορωνοϊό είναι μια νέα διασυννοριακή απειλή για τη δημόσια υγεία, που μπορούμε να τη διαχειριστούμε αποτελεσματικά ως χώρα, στον βαθμό που υπάρξει εγρήγορση των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας, διαρκής συνεννόηση και εκτίμηση της κατάστασης από τους ειδικούς επιστήμονες, υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων από το υπουργείο Υγείας, ενιαίο κέντρο συντονισμού και εποπτείας και, κυρίως, συστηματική οργανωτική προετοιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των επαγγελματιών υγείας για την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους εξαιρετικούς λοιμωξιολόγους και επιδημιολόγους που συμβουλεύουν την πολιτεία. Από το υπουργείο Υγείας απαιτείται διαφάνεια, εγρήγορση, λειτουργική υποστήριξη του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, των ΜΕΘ, των ΤΕΠ, του ΕΟΔΥ (Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας) με το απαραίτητο προσωπικό, διασφάλιση επάρκειας υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία-Κ.Υ. και στην αγορά. Μόνο έτσι μπορεί να εμπεδωθεί κλίμα ασφάλειας και όχι πανικού στην κοινωνία.

■ **Με αφορμή το θέμα του κορωνοϊού, πιστεύετε ότι το δημόσιο σύστημα Υγείας βρίσκεται στα επίπεδα που πρέπει ή είναι ώρα να δοθεί περισσότερος χώρος στους ιδιώτες;**

Το δημόσιο σύστημα Υγείας επιβίωσε μέσα στην κρίση και είναι σήμερα όρθιο, αξιόμαχο και προσβάσιμο επειδή στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενισχύθηκε με πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) και επειδή οι εργαζόμενοι του με φιλότιμο και ευσυνειδησία συνέχισαν να προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Υπάρχουν ακόμα ανοικτές «πληγές» από τα μνημόνια και τη λιτότητα, στις οποίες όμως έχουν προστεθεί αυτή την περίοδο σοβαρές λειτουργικές αρρυθμίες στην καθημερινότητα του ΕΣΥ. Και, δυστυχώς, τα αντανακλαστικά του υπουργείου Υγείας είναι καθυστερημένα, ανεπαρκή και πολύ κατώτερα των περιστάσεων. Η πρόκληση του κορωνοϊού α-



**Ανδρέας Ξανθός**  
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός Υγείας

## «Ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε όρθιο το δημόσιο σύστημα Υγείας»

«Η επιδημία με τον νέο κορωνοϊό είναι μια νέα διασυννοριακή απειλή, που μπορούμε να τη διαχειριστούμε αποτελεσματικά ως χώρα»

ναδεικνύει ακόμα πιο έντονα την αξία της δημόσιας περίθαλψης και όχι την ανάγκη εκχώρησης τμημάτων του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Η ιδεολογική γραμμή του «λιγότερου κράτους» που έχει η Ν.Δ. είναι ασύμβατη με το αίτημα της ενδυνάμωσης και αναδιοργάνωσης του ΕΣΥ, ενώ είναι επικίνδυνη για την προστασία της δημόσιας υγείας, που σε όλο τον κόσμο (ακόμα και στις ΗΠΑ) είναι αποκλειστικά κρατική υπόθεση.

■ **Πώς σχολιάζετε τη δήλωση του κ. Πέτσα για «υγειονομική βόμβα» που θα αντιμετωπιστεί με τα κλειστά κέντρα κράτησης;**

Ο τραγικός κ. Πέτσας πιστεύει ότι ο κορωνοϊός δεν περνά τα κλειστά κέντρα κράτησης και γενικώς τα κλειστά σύνορα. Ας του εξηγήσει κάποιος που ξέρει ότι από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας ο εγκλεισμός και η διαβίωση χιλιάδων ανθρώπων σε άθλιες συνθήκες αποτελούν τον ορισμό της υγειονομικής απειλής. Η νέα επιδημία είναι πρώτης τάξης

αφορμή για το ακριβώς αντίθετο: την άμεση αποσυμφόρηση των νησιών και τη μείωση του συγχρωτισμού ευάλωτων ανθρώπων.

■ **Πολλοί λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας βάζει τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή της υπόθεσης Novartis επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στριμωγμένος από τις εξελίξεις. Πώς απαντάτε;**

Είναι κατασκευασμένη εικόνα το υποτιθέμενο «στρίμωγμα» του ΣΥΡΙΖΑ. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Είναι σε εξέλιξη μια μεθοδευμένη προσπάθεια απαξίωσης της δικαστικής διερεύνησης που δρομολόγησε η προηγούμενη κυβέρνηση και συγκάλυψης μιας καταφανέστατα σκανδαλώδους υπόθεσης. Η θεωρία της σκευωρίας είναι καταγέλαστη και ενοχική. Αυτοί που δεν ανέλαβαν ποτέ την πολιτική ευθύνη για το πάρτι δεκαετιών στην υγεία και στο φάρμακο δεν μπορούν να «κουνούν το δάχτυλο» σε όσους είχαν την πολιτική βούληση να «παροχετεύσουν το απόστημα», να στείλουν τις υποθέσεις στη Δικαιοσύνη και κυρίως να «θωρακί-

σουν» το σύστημα για να μη διαιωνίζονται τα φαινόμενα διαφθοράς. Για πρώτη φορά στον χώρο του φαρμάκου μπήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ δικλείδες ασφαλείας (κατάργηση της Επιτροπής Τιμών του υπουργείου Υγείας που έδινε περιθώριο παρέμβασης στους υπουργούς, ξεκάθαροι κανόνες και διαφάνεια στη διαδικασία της τιμολόγησης από τον ΕΟΦ, μηχανισμός κλινικής αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης των νέων φαρμάκων, ορθολογική συνταγογράφηση μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων κ.λπ.).

■ **Στηρίζετε τις αντιδράσεις των κατοίκων στα νησιά για τη δημιουργία νέων κέντρων; Δεν τις θεωρείτε αντιπροσφυγικές;**

Οι αντιδράσεις των κουρασμένων τοπικών κοινωνιών στα νησιά από την πολυετή διαχείριση ενός μειζονος κοινωνικού προβλήματος που αφορά όλη την Ευρώπη αλλά επιβαρύνει δυσανάλογα τη χώρα μας και το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει επιδεινωθεί δραματικά ήταν σχεδόν αναμενόμενες. Η επένδυση της Ν.Δ. στην ξενοφοβία, στον ρατσισμό και στη ρητορική του μίσους απέδωσε εκλογικά, αλλά πληρώνεται σήμερα πολύ ακριβιά. Το αίτημα της αποσυμφόρησης των νησιών δεν είναι απλώς δίκαιο, είναι υποχρέωση της χώρας απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο, στον ανθρωπισμό και στον πολιτισμό. Η αποτροπή δημιουργίας νέων κλειστών κέντρων κράτησης είναι επίσης σωστή διεκδίκηση. Ως Αριστερά, οφείλουμε να είμαστε απέναντι στον αυταρχισμό, στην αστυνοκρατία και στη καταπίεση που επιδεικνύει η κυβέρνηση, πρέπει όμως να κρατήσουμε σαφέστατη απόσταση και

από το τοξικό αντιμεταναστευτικό και ακροδεξιό κλίμα που τείνει να επικρατήσει στις περιοχές αυτές. Γιατί η στάση απέναντι στο προσφυγικό είναι διαιρετική τομή για το πολιτικό σύστημα, είναι διαχωριστική γραμμή μεταξύ προόδου και συντήρησης, αλληλεγγύης-φροντίδας και μισαλλοδοξίας-φυλάκισης.

■ **Ο Αλέξης Τσίπρας είπε στο Τάε Κβον Ντο ότι τώρα είναι η ώρα της αντεπίθεσης του**

**ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε χώρα. Τι σημαίνει αυτό, με δεδομένο ότι η κοινωνία δίνει πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση;**

Σημαίνει ότι είναι ώριμο πλέον και το περιμένει ο κόσμος του 31,5% να εκπέμψουμε ένα μήνυμα ιδεολογικής, προγραμματικής και πολιτικής αυτοπεποίθησης, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στους χώρους που διαμορφώνεται η κοινωνική και πολιτική συνείδηση (αυτοδιοίκηση, συνδικάτα, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι ασθενών κ.λπ.) και να υπερασπιστούμε κοινωνικές κατακτήσεις της προηγούμενης περιόδου από τη νεοφιλελεύθερη λογική. Ετσι μόνο μπορούμε να ξεπεράσουμε το κλίμα «πίστωσης χρόνου» που έχει εκμαιεύσει η κυβέρνηση από την κοινωνία με την προκλητική και προσβλητική για τη νοημοσύνη μας στήριξη των συστημικών ΜΜΕ. Στον χώρο της υγείας, εδώ και μήνες βρισκόμαστε σε μια συνεχή εξωστρέφεια με περιοδικές σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, ΚΕΦΙΑΠ, δομές ψυχικής υγείας, με ανοικτές συζητήσεις με το προσωπικό του ΕΣΥ και τις τοπικές κοινωνίες, με ειλικρινή αποτίμηση των θετικών βημάτων αλλά και των ελλείψεων και ακάλυπτων αναγκών στο σύστημα Υγείας.