

Του **ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ**
g.siadimas@realnews.gr

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για να ανακοινώσει ο **Κυριάκος Μητσοτάκης** το πρόσωπο που προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μετά το ταξίδι στην Ουάσινγκτον και τη συνάντηση που θα έχει με τον **Ντόναλντ Τραμπ** στον Λευκό Οίκο στις 7 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αποκαλύψει τον εκλεκτό του για την Ηρώδου Αττικού.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης φαίνεται να έχει πάρει ήδη τις αποφάσεις του και, εάν δεν υπάρξει κάποια εμπλοκή, τότε θα προχωρήσει με το πρόσωπο που επέλεξε τις τελευταίες ώρες στο βουνό όπου πέρασε τις ημέρες των Χριστουγέννων. Τα 1.160 μέτρα υψόμετρο του Μετσόβου τελικά ήταν το... βουνό όπου ο Κυρ. Μητσοτάκης κατέληξε στον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλωστε, από τον περασμένο Οκτώβριο στο τετ α τετ που είχε με τη **Φώφη Γεννηματά** για την ψήφο των αποδήμων είχε προαναγγείλει ότι θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις στο βουνό, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος.

Φεύγοντας για το Μέτσοβο ο πρωθυπουργός είχε μαζί του μια λίστα με ονόματα, που το τελευταίο διάστημα φαίνεται να μίκρυνε κατά πολύ, αφού οι τελευταίες εξελίξεις -ειδικά με την Τουρκία- οδηγούν σε ένα πρόσωπο πολιτικό ή τουλάχιστον κάποιον που έχει πολιτικά αντανάκλαστα.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ανανεώσει τη θητεία του **Προκόπη Παυλόπουλου**, παρότι ο ίδιος δεν τον είχε ψηφίσει το 2015. Από τότε, όμως, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, οι δύο άνδρες ήρθαν πιο κοντά, ενώ ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να πάρει τουλάχιστον 244 ψήφους, αφού, αν και προέρχεται από την κεντροδεξιά παράταξη, έχει και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως με τις συνταγματικές αλλαγές που ψηφίστηκαν η προεδρική εκλογή όχι μόνο αποσυνδέεται από την πρόωπη προσφυγή στις κάλπες, αλλά ο νέος Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί και με απλή πλειοψηφία. Ο πρωθυπουργός, όμως, έχει τονίσει από το βήμα της Βουλής πως θα επιδιώξει ευρύτερες συναυνήσεις.

Συναίνεση

Εάν, όμως, ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει η συναίνεση για την εκλογή Προέδρου να είναι

Μετά τον Λευκό Οίκο ο «καπνός» για Πρόεδρο

Ο πρωθυπουργός φαίνεται να έχει πάρει ήδη τις αποφάσεις του και μετά τις 7 Ιανουαρίου αναμένεται να αποκαλύψει τον εκλεκτό του για την Ηρώδου Αττικού



με το Κίνημα Αλλαγής, τότε θα προτείνει ένα πρόσωπο που θα προέρχεται από την Κεντροαριστερά, όρο που έχει θέσει η Φ. Γεννηματά από την πρώτη στιγμή.

Σε αυτήν την περίπτωση, ένα πρόσωπο που βρίσκεται ψηλά στη λίστα του πρωθυπουργού είναι αυτό του καθηγητή Δημοσίου Δικαίου **Βασίλη Σκουρή**, που για κάποιους έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Πρ. Παυλόπουλο. Από το 2003 έως το 2015 ήταν πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Έχει θητεύσει δύο φορές ως υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών, το 1989 και το 1996, ενώ το όνομά του ήταν μεταξύ αυτών που συζητούσαν ο **Γιώργος Παπανδρέου** και ο **Αντώνης Σαμαράς** πριν καταλήξουν στον **Λουκά Παπαδήμο** για την κυβέρνηση σωτηρίας τον Νοέμβριο του 2011. Πάντως, στο πρόσφατο παρελθόν είχε ακουστεί και η περίπτωση του Λ. Παπαδήμου, ο οποίος έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ είναι στενός φίλος του **Κώστα Σημίτη**.

Ενα άλλο πρόσωπο από την Κεντροαριστερά θα μπορούσε να είναι ο **Ευάγγελος Βενιζέλος**. Παρά την ψυχρότητα με τη Φ. Γεννηματά, η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής δύσκολα δεν θα τον ψήφιζε, αφού πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Ευ. Βενιζέλος έχει καλές σχέσεις και με τη σαμαρική πτέρυγα από την εποχή της δικομματικής κυβέρνησης του 2012. Η περίπτωση του, όμως, δύσκολα θα προχωρούσε, λόγω της ισχυρής άποψής του, που μπορεί να ξεπερνά τα όρια του αξιώματος.

Πάντως, οι μνημένοι επιμένουν πως η Φ. Γεννηματά έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για την Προεδρία της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να την προτείνει. Εξάλλου, μια ενδεχόμενη επιλογή της επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, πέρα από τον ισχυρό συμβολισμό, θα έδινε τη δυνατότητα στον Κυρ. Μητσοτάκη να διεμβολίσει περαιτέρω τον χώρο του Κέντρου.

Από τον χώρο της κεντροδεξιάς παράταξης η υποψηφιότητα του Αντ. Σαμαρά, παρά τις δηλώσεις υποστήριξης από «γαλάζιους» βουλευτές, δεν «περπατά», αφού ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα έχει τη στήριξη ούτε του Κι-

ΟΝΟΜΑΤΑ

Η λίστα με τα ονόματα που πήρε μαζί του ο **Κυριάκος Μητσοτάκης** στο Μέτσοβο

νήματος Αλλαγής ούτε κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά τον **Κώστα Καραμανλή**, ο πρώην πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή είχε δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Πάντως, από το κυβερνών κόμμα οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν πως δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση του **Παναγιώτη Πικραμμένου**. Βέβαια, η τοποθέτησή του στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο Επικρατείας και μετά στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης κάνει πιο δύσκολη την επιλογή του, αλλά είναι ένα πρόσωπο που εμπιστεύεται ο πρωθυπουργός.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό άλλες συνθήκες, θα ήθελαν η Προεδρία να έχει άρωμα γυναίκας, αν και οι υποψηφιότητες της **Αννας Διαμαντοπούλου** κυρίως και της πρόεδρου του ΣΤΕ **Αικατερίνης Σακελλαροπούλου**, που φημολογούνταν το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται πως δεν «περπατούν», για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Εσχάτως, όμως, συζητήθηκε και το όνομα της «γαλάζιας» βουλευτού Επικρατείας **Μαριέτας Γιαννάκου**, αλλά εκ νέου και η περίπτωση της **Μαρίας Δαμανάκη**, που έχει διατελέσει πρόεδρος του ΣΥΝ πριν μεταπηδήσει στο ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια, δεν αποκλείεται, ανεξάρτητα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι, ο Κυρ. Μητσοτάκης να έχει στα χέρια του έναν κρυφό άσο που δύσκολα δεν θα ψήφιζαν τα υπόλοιπα κόμματα. Όπως για παράδειγμα τον πρόεδρο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», **Ανδρέα Δρακόπουλο**, που όμως είναι ένα πρόσωπο εκτός πολιτικής.

Όπως και να έχει, η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να έχει ξεκινήσει μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Για την ανάδειξή του πλέον προβλέπονται ψηφοφορίες με πλειοψηφίες 200, 200, 180, 151 βουλευτών και στην ακραία περίπτωση με απλή πλειοψηφία, ενώ μεταξύ των ψηφοφοριών προβλέπεται διάστημα πέντε ημερών.

Το Μέγαρο Μαξίμου διαμνύει, όμως, πως δεν θα χρειαστούν όλες οι ψηφοφορίες, αφού η επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναμένεται να συγκεντρώσει ευρύτερη πλειοψηφία, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ημερομηνίες θα πρέπει να τηρηθούν.



η άποψη

του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΥ***

*Διευθύνοντας
συμβούλου
της MRB Hellas

Σπαζοκεφαλιά

ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, η επιλογή του Προέδρου είναι περισσότερο πολυπαραγοντική παρά ποτέ.

Πρόκειται για ένα διακύβευμα που συνδέεται α) με το κύρος του ίδιου του προσώπου, β) με το γεγονός ότι η παρούσα συγκυρία μάλλον απαιτεί πολιτικό πρόσωπο, μιας και τα διεθνή θέματα που έχει να διαχειριστεί η Ελλάδα είναι επικίνδυνα και «ντελικάτα» και χρήζουν ειδικών γνώσεων διπλωματίας, γ) με το γεγονός ότι για πρώτη φορά η ιδέα της γυναίκας για Πρόεδρο έχει ένα ισχυρό ρεύμα (66%), δ) με τα εσωτερικά θέματα μεταναστευτικό / προσφυγικό / ασφάλεια / ανιεξουσιαστές κ.λπ. που βρίσκονται σε έξαρση, ε) με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξει ο σημερινός Πρόεδρος, τη στιγμή

που περίπου οι μισοί Έλληνες (44,8%) θα επιθυμούσαν να παραμείνει ο Προκόπης Παυλόπουλος, παρόλο που αυτά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν επικοινωνιακά με το που θα προταθεί επισήμως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και, τέλος, με το ότι για πρώτη φορά η εκλογή Προέδρου συνδέεται με τη δυνατότητα εκλογών, ώστε να υπάρξει η ευκαιρία αλλαγής ή όχι του εκλογικού νόμου περί απλής αναλογικής. Συνεπώς, το έργο του πρωθυπουργού (ως καθ' ύλην αρμόδιου) στην επιλογή προσώπου γίνεται δύσκολη σπαζοκεφαλιά, όπου δεν αρκεί μια επίσκεψη σε ένα βουνό για να επιλυθεί, επιστρέφοντας με έναν απλό «χρησμό» λευκού καπνού. Απαιτεί πολλή φαϊά ουσία.