



ΕΞΗ ΑΠΟ  
ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

ch.passalaris@hotmail.com

γράφει  
ο ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ

## «Χωρίς εσένα, ω Ελλάδα, τι θα ήταν ο κόσμος»!..

■ **ΤΗΝ ΩΡΑ** που γράφονται οι γραμμές αυτές ξεκινά στη Βουλή (με προβλεπόμενο άνωθεν θετικό αποτέλεσμα) η συζήτηση του «θηριώδους» πολυνομοσχεδίου, από την ψήφιση του οποίου, τα μεσάνυχτα σήμερα, θα εξαρτηθεί και η περιβόητη «δόση». Την οποία θα «ευλογήσουν» μεθαύριο στις Βρυξέλλες οι ξένοι «προστάτες» μας, που άλλο δεν θέλουν από το να κρατάνε δέσμη τη δόλια Ελλάδα!..

**ΜΕΘΑΥΡΙΟ** λοιπόν θα ματώσει ακόμη μια φορά η εθνική πληγή του ξένου δανεισμού, που -ας μην το ξεχνάμε- ξεκίνησε τη διετία 1824-25 με εκείνα τα ληστρικά δάνεια από την τότε «προστάτιδα» Αγγλία (τα οποία φάγηθηκαν καθ' οδόν προς την Ελλάδα). Συνεχίστηκαν εναλλασσόμενα με τρεις πτωχεύσεις ως το 1893 και κορυφώθηκαν επί των ημερών της τρόικας, έτσι που σήμερα η πατρίδα να χρωστά 320 δισ., αλλά οι κυβερνήσεις της τετραετίας να θριαμβολογούν ότι... την έσωσαν από τη χρεωκοπία!..

**ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ** που θα πάρουν αύριο-μεθαύριο τα γκέμια ως είναι από τώρα καλά διαβασμένοι για τις περιπέτειες του έθνους. Οι περισσότερες οφείλονται στις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, συνήθως υπόδουλες στην ξενοκρατία, όπως άλλωστε και η σημερινή. Και με την ευκαιρία, ως θυμούνται ότι η αυριανή 31 η Μαρτίου είναι σημαδιακή ημερομηνία γιατί στοίχισε στην πατρίδα μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές της ιστορίας της.

Τη θυμίζω γιατί και εκείνη η τραγωδία οφείλεται στον εθνικό δικασμό, δηλαδή στο προσφιές σπορ του λαού μας από αρχαιοτάτων χρόνων. Που το ζούμε και σήμερα...

**ΣΑΝ ΑΥΡΙΟ** λοιπόν, στις 31 Μαρτίου του 1946, την ώρα που ο δικασμένος λαός μας οδηγείτο στις πρώτες μεταπολεμικές κάλπες, ξεκινούσε ο μεγαλύτερος και πιο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος (του 1946-49), με ξαφνική επίθεση του καπετάν Υψηλάντη (Αλέξανδρου Ρόσιου) στο Λιτόχωρο. Στις εκλογές εκείνες, η ηγεσία του ΚΚΕ, υπό τον Νίκο Ζαχαριάδη, είχε επιλέξει την ΑΠΟΧΗ, λάθος ομολογημένο πολύ αργότερα από την ηγεσία του κόμματος, δεδομένου ότι, παρά τις τότε ανώμαλες συνθήκες, η Αριστερά θα έβγαζε κάπου 100 βουλευτές.

**ΗΜΟΥΝΤΟΤΕ** δόκιμος συντάκτης του «Ριζοσπάστη», μαζί με τον Γλέζο, τον Λιναρδάτο, τον Τσαλόγλου, τον Κυριαζή και άλλους. Αρχισυντάκτες μας ο Καβαφάκης και ο Γρηγοριάδης και διευθυντής ο Καραγιώργης, σφόδρα

αντίθετος με την «αποχή». Λίγες μέρες πριν, στις 17 Φεβρουαρίου, είχε συνέλθει η περιβόητη 2η ολομέλεια του ΚΚΕ, όπου ο Ζαχαριάδης αποφάσισε την αποχή και -εννοείται μυστικά- την έναρξη ένοπλου αγώνα. Απόφαση που η δημοσίευσή της μας είχε απαγορευθεί. Ο ίδιος ο Ζαχαριάδης έφυγε για την Πράγα όταν ο Υψηλάντης επετέθη στο Λιτόχωρο, όπου και πυροδότησε τον χειρότερο εμφύλιο της νεώτερης ιστορίας...

**ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ** τους 40.000 νεκρούς και τις τεράστιες καταστροφές, η πατρίδα γνώρισε τότε μια πρωτόγνωρη πολιτική αστάθεια με 10 κυβερνήσεις συνασπισμού ως τον Μάρτιο του 1950, λόγω πολυκομματισμού και εθνικής διχόνοιας. **Φαινόμενα που βιώνουμε και σήμερα με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες, αλλά και με -ευτυχώς αναίμακτο- παραταξιακό αλληλοσπαραγμό, την ώρα που η πατρίδα θα ήθελε να βάζουμε όλοι μαζί πλάτη στα μεγάλα εθνικά θέματα...** Θα γλυτώναμε από τα δεσμά του ΔΝΤ αν ο Γιωργάκης τα είχε βρει με τον Καραμανλή, αλλά...

**ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ** να μη θυμάται κανείς εκείνη τη φράση του Μπίσμαρκ, καγκελάρου της Γερμανίας, τον Μάρ-

τι του 1890, που του είχε ξεφύγει σε επίσημη ομιλία του: «**Αν οι Έλληνες δεν τρωγόντουσαν μεταξύ τους, θα κατακτούσαν τον κόσμο!**»!..

**ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ** σήμερα είναι ότι το παλαιό πολιτικό σύστημα κλείνει οριστικά την αμαρτωλή διαδρομή του, επί τέλους όμως με κάποιες χρήσιμες για την πατρίδα μεταρρυθμίσεις, όσο και αν αυτές ξεσπώνουν αντιδράσεις στα κατεστημένα συμφέροντα. Οι άνθρωποι της εξουσίας, άθελά τους, στρώνουν το έδαφος για όποιους θα τους διαδεχθούν. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτοί θα προκύψουν από το οργανωμένο πολιτικό σύστημα. **Οι αλλαγές που θα ζήσουμε αμέσως με-**

Το βέβαιο σήμερα είναι ότι το παλαιό πολιτικό σύστημα κλείνει οριστικά την αμαρτωλή διαδρομή του

τά τις τρεις εκλογές θα είναι πρωτόγνωρες, θυμηθείτε το!..

**ΩΣ ΤΟΤΕ**, όμως, ως αισιοδοξήσουμε με τα λόγια του μεγάλου Γερμανού ποιητή Φρίντριχ Σίλλερ, που έγραψε την περίφημη «Ωδή τα χαράς» -σημερινό ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- και που μελοποίησε ο Μπετόβεν στην 9η Συμφωνία του. Λόγια που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τις αγριοφωνάρες της Μέρκελ και του Σόιμπλε, αλλά που τις ακούν έντρομοι οι προσκυνημένοι της εξουσίας...

**ΕΓΡΑΨΕ ΛΟΙΠΟΝ** ο Σίλλερ εκείνα τα χρόνια: «**Έλληνα, όπου και αν γυρίσω τη σκέψη μου, όπου και αν στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βρίσκω. Τέχνη λαχταρώ, ποίηση, θέατρο, επιστήμη, φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, ιατρική, δημοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία, ό,τι και αν αναζητώ, μπροστά μου είσαι εσύ και αξιέπαιστος!**»!.. Για να κλείσουμε, θέλετε και μια φράση του Βίλχελμ Μύλλερ, άλλου μεγάλου Γερμανού ποιητή, που ταιριάζει γάντι στο μεθαιριανό «Γιουρογκρούπ»; Θαυμάστε την:

«**ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** τι θα ήσουνα, ω Ελλάδα! Χωρίς εσένα, Ελλάδα, τι θα ήταν ο κόσμος!»!..

## Δεν είναι όλα μέλι-γάλα

Της **ΚΑΤΙΑΣ ΜΑΚΡΗ**  
k.makri@realnews.gr

Ποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θεωρούνται επίφοβοι να καταψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο

**Α**φού αποδόμησαν όλοι μαζί τον **Κωστή Χατζηδάκη** και εκτονώθηκαν, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέληξαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Παρασκευής ότι το γάλα δεν αποτελεί πλέον μείζον πρόβλημα. Την ίδια στιγμή όμως που ο **Θάνος Μωραϊτης** ηρέμισε, «αγρίεψε» ο **Δημήτρης Κρεμαστινός** για τα φαρμακεία. «Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση για την ψηφοφορία», λέει στη **Realnews** ο πρώην υπουργός Υγείας, ο οποίος μεσολάβησε για να κλειστεί σήμερα, νωρίς το πρωί της Κυριακής, ραντεβού εκπροσώπων του κλάδου με τον **Ευάγγελο Βενιζέλο**.

Ο Δ. Κρεμαστινός είναι αυτός που και μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Παρασκευής εξέφρασε ανοικτά τις επιφυλάξεις του για τα φαρμακεία. Παίζεται όμως αν είναι ο μόνος, αφού ο **Απόστολος Κακλαμάνης** προτίμησε να αφιερώσει την εισήγησή του στο ΠΑΣΟΚ, τους αλληλοσπαραγμούς και τις εκλογές, και δεν είπε κουβέντα για το επίμαχο νομοσχέδιο, ούτε για κάποια πτυχή

του. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής σε μια αντίστοιχη κρίσιμη ψηφοφορία τον Νοέμβριο του 2013 προτίμησε να απουσιάσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σήμερα θα κάνει το ίδιο. Ωστόσο, ο Απ. Κακλαμάνης παραμένει πάντα ένα μυστήριο για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Ο έτερος γρίφος είναι ο πρώην πρωθυπουργός **Γιώργος Παπανδρέου**. Ουδείς γνωρίζει στην πραγματικότητα αν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις του για τις τράπεζες, αφού ούτε προχτές τίμησε με την παρουσία του την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Στις επικοινωνίες που προηγήθηκαν μεταξύ των συνεργατών του πρώην και του νυν προέδρου, πάντως, δεν διαπιστώθηκε κάποιο αξιόπιστα θέμα που να ανησυχούσε τη Χαρ. Τρικούπη, αλλά αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Ευ. Βενιζέλος δεν φαίνεται να ανησυχεί σοβαρά για την αποψινή ψηφοφορία. Στην πραγματικότητα, τις προηγούμενες ημέρες έγινε πολύ δουλειά για να μεταπειστούν οι αντάρτες και να φτάσουν σε μια Κοινοβου-

λευτική Ομάδα που άπαντες είπαν -έστω και με επιμέρους επιφυλάξεις- ένα δειλό «ναι». Ο γραμματέας της Κ.Ο. **Τάκης Ρήγας** και ο επικεφαλής της Ομάδας Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου **Χρήστος Πρωτόπαπας** έκαναν δεκάδες επαφές με «πράσινα» στελέχη και τους αρμόδιους υπουργούς για να λειάνουν το πολυνομοσχέδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τη μεταφέρουν Τρίτη βράδυ στον Κ. Χατζηδάκη, ώστε να ρωτήσει την τρόικα, την είχαν θέσει υπόψη του Θ. Μωραϊτη και του **Μιχάλη Κασσί**, οι οποίοι είχαν πωσθαι την ψηφίσουν. «Αν πάντως κάποιος καταψηφίσει, θα το κάνει για πολιτικούς λόγους. Όχι για την ουσία του νομοσχεδίου», λένε στη Χαρ. Τρικούπη. Και ετοιμάζονται για τη σημερινή, μεγάλη ημέρα.

