

« συνέχεια από τις σελ. 12-13

■ **Θεωρείτε λάθος τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Ν.Δ.;**

Μια ζωή πάλεψα για ευρύτερες συναιέσεις. Προσέφερα συναίνεση ακόμα και στον κ. Καραμανλή αν αποτολμούσε πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για ευνομία, για μεγάλες αλλαγές στον χώρο της παιδείας. Το αρνήθηκε και εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαστε όλοι καλύτερα το γιατί.

Από την πρώτη στιγμή της κρίσης είπα ότι τώρα είναι η ώρα μιας ευρύτατης εθνικής συναίνεσης. Είπα ότι αν δεν κτίσουμε τώρα συναιέσεις, την ώρα της μεγαλύτερης κρίσης που έπληξε ποτέ τη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, τότε θα το κάνουμε; Δυστυχώς, η φωνή μου ήταν «φωνή βωώντος εν τη ερήμω», με αποτέλεσμα να χάσουμε χρόνο, να αποδυναμώνεται η διαπραγματευτική μας θέση, να εξασθενεί η εμπιστοσύνη στη χώρα μας, να καθυστερεί η έξοδος από την κρίση, να βαθαίνει η ύφεση και να αυξάνεται το κοινωνικό και οικονομικό κόστος από την κρίση. Χάσαμε πολλά χρόνια από την έλλειψη συναίνεσης. Θα είχαμε προ πολλού ξεμπερδέψει από τα μνημόνια, όπως τα καταφέρνουν καλύτερα οι άλλες χώρες χάρη στη συναίνεση.

Αρα, η συναίνεση και η συνεργασία είναι απαραίτητες. Αλλά άλλο συναίνεση και συνεργασία και τελείως άλλο ταύτιση και αλλοτρίωση. Άλλο συνεργασία, τελείως άλλο η πελατειακή μοιρασιά της εξουσίας με συστήματα «4-2-1». Συνεργασία σημαίνει συλλογική λειτουργία και σεβασμός στη δημοκρατία, όχι κατάργηση κάθε έννοιας συλλογικότητας και υπόγειες διαδρομές σε επίπεδο κορυφής με χρυσαυγίτες. Σημαίνει πλαίσιο αρχών με συγκεκριμένους προγραμματικούς στόχους για να βγούμε από την κρίση, αντιμετωπίζοντας και τα βαθύτερα αίτια, αλλάζοντας τη χώρα προς το καλύτερο, όχι αποδόμηση των μεγάλων προγραμματικών αλλαγών που ξεκινήσαμε την περίοδο 2009-

«Ο κ. Σαμαράς είχε στήριξη που η δική μου κυβέρνηση ποτέ δεν είχε και τα έκανε μαντάρα»

«Το ζήτημα είναι αν οι άηλοι θα θέλουν να συνεργαστούν με εμάς»



Κορυφή

«Κίνημα με διευθετήσεις κορυφής δεν είναι κίνημα. Αυτό πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Είμαι αποφασισμένος να το κάνω πράξη στο Κίνημά μας»

2011. Σημαίνει προοδευτικό προγραμματικό πλαίσιο που τηρούν όλοι, όχι κουρελόχαρτο που δεν λαμβάνει κανείς υπόψη του. Αρα, το πρόβλημα δεν ήταν επί της αρχής η συνεργασία με τη Ν.Δ., αλλά το περιεχόμενο της και το πώς εξελίχθηκε. Πρόκειται για διασυρμό κάθε έννοιας συνεργασίας.

■ **Μετεκλογικά, αποκλείετε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Ν.Δ. και τον Αντ. Σαμαρά και γιατί;**

Το ερώτημα είναι αν αυτοί θα συνεργαστούν με το Κίνημά μας. Εμείς δεν θα γίνουμε πατερίτσα κανενός για οφίτσια. Θα επιβάλουμε σαφέστατο προγραμματικό πλαίσιο προοδευτικών αλλαγών που θα τηρηθεί στο ακέραιο. Θα επιβάλουμε πραγματική κυβερνητική συνεργασία με συλλογικές αποφάσεις. Και ρωτώ: Έκανε τίποτα από όλα αυτά τα τελευταία δύομισι χρόνια ο κ. Σαμαράς; Πώς μπορεί κανείς να του έχει εμπιστοσύνη; Είχε στήριξη που η δική μου κυβέρνηση ποτέ δεν είχε και τα έκανε μαντάρα.

■ **Όστόσο, κυβέρνηση με «προοδευτικό πρόσημο» δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κορμό να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, θα το σπρίξετε, θα παράσχετε ψήφο ανοχής, τι θα πράξετε; Και υπό ποιες προϋποθέσεις;**

Επαναλαμβάνω: το ζήτημα είναι αν αυτοί θα θέλουν να συνεργαστούν με εμάς. Γιατί εμείς δεν θα είμαστε μία απλή προσθήκη αριθμού βουλευτών για να λέμε ότι συνεργαζόμαστε. Κανείς δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες μόνος του το έργο που πρέπει να γίνει, το καταλαβαίνετε, κ. Σκουρή; Οποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, έναν στόχο θα πρέπει να έχει: να κτίσουμε τη «μεταπελατειακή» Ελλάδα. Αν κάποιος το μόνο που θέλουν είναι να αλλάξουν τα καπέλα των εχόντων εξουσία σε ένα πελατειακό κράτος, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Αυτή είναι η βασική αρχή του προγραμματικού πλαισίου που εμείς θα προτείνουμε σε μια μελλοντική κυβέρνηση συνεργασίας. Και η δική μας στάση θα διαμορφωθεί ανάλογα με την ανταπόκριση σε αυτές τις προτάσεις.

■ **Πολλά στελέχη σας, που θλίβονται για τη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ, λένε πως «ό,τι έγινε, έγινε, να δούμε εάν μπορεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την επανενοποίηση του μετά τις εκλογές». Υπάρχει περίπτωση να ξανασχηματιστεί με τον Ευ. Βενιζέλο μετά τις κάλπες;**

Όπως είπα, το ότι χώρισαν οι δρόμοι μας με το ΠΑΣΟΚ, που ήταν το σπίτι μας για δεκαετίες, ήταν μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, πολύ περισσότερο για μένα προσωπικά. Όπως ξέρετε, είμαι άνθρωπος του διαλόγου και συνομιλώ με τους πάντες χωρίς αποκλεισμούς, έχω μάλιστα κατηγορηθεί και για αυτό. Αλλά είναι λάθος να αναφέρεστε σε πρόσωπα. Το διακύβευμα δεν είναι «να τα βρουν» ο άλφα με τον βήτα. Το στόιχημα είναι να πάμε ξανά στη βάση, στους πολίτες, να τους δώσουμε φωνή, να βρουν πάλι χώρο να εκφραστούν με αυτό - οργάνωση, να ξανακτίσουμε ένα κίνημα στη βάση αξιών. Κίνημα με διευθετήσεις κορυφής δεν είναι κίνημα. Αυτό πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Είμαι αποφασισμένος να το κάνω πράξη στο Κίνημά μας.

ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ

«Το πρόβλημα δεν ήταν επί της αρχής η συνεργασία με τη Ν.Δ., αλλά το περιεχόμενο της και το πώς εξελίχθηκε. Πρόκειται για διασυρμό κάθε έννοιας συνεργασίας»

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

«Χάσαμε πολλά χρόνια από την έλλειψη συναίνεσης. Θα είχαμε προ πολλού ξεμπερδέψει από τα μνημόνια, όπως τα καταφέρνουν καλύτερα οι άλλες χώρες χάρη στη συναίνεση. Αρα, η συναίνεση και η συνεργασία είναι απαραίτητες. Αλλά άλλο συναίνεση και συνεργασία και τελείως άλλο ταύτιση και αλλοτρίωση»

ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

■ **Γιατί, όμως, να ψηφίσουν Κίνημα οι πολίτες; Μόνο «για το όνομα Παπανδρέου», όπως λένε κάποιοι; Ζητώ από κάθε Έλληνα και Ελληνίδα να ψηφίσει Κίνημα για 4 βασικούς λόγους:**

➤ **Πρώτον**, γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτικούς και πολιτικές δυνάμεις που

βάζουν πρώτα την Ελλάδα και τους πολίτες της. Που έχουν αποδείξει ότι δεν υπολογίζουν κανένα προσωπικό ή πολιτικό κόστος μπροστά στο πατριωτικό τους καθήκον. Όπως κάναμε εμείς το 2009.

➤ **Δεύτερον**, γιατί η χώρα χρειάζεται κοινοβουλευτική εκπρο-

σώπηση των δυνάμεων της προόδου. Που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης με γενναίες πράξεις. Που έχουν αποδείξει την περίοδο 2009-2011 ότι δεν διστάζουν να συγκρουστούν με τα κακώς κείμενα. Οτι «σπάνε αυγά» στην

πράξη, όχι στα λόγια.

➤ **Τρίτον**, γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις με καθαρή πολιτική ταυτότητα. Στο Κίνημά

μας ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε Δημοκράτες και Σοσιαλιστές. Και αυτό είναι εγγύηση για όποια κυβερνητική ή άλλη συνεργασία σε ξεκάθαρο προοδευτικό πλαίσιο. Εμείς δεν θα γίνουμε «πατε-

ρίτσα» και παρακολούθημα κανενός, για μερικές καρέκλες και οφίτσια. Και σίγουρα όχι ουραγός μιας δεξιάς πολιτικής και κυβέρνησης.

➤ **Και, τέταρτον**, γιατί η χώρα θα πάει μπροστά χτίζοντας επάνω σε γερά θεμέλια. Και αυτές είναι οι αλήθειες των γεγονότων. Όχι η συνωμοσιολογία και οι μύθοι που κρύβουν τα πραγματικά αίτια της κρίσης. Η φωνή του Κινήματός μας είναι φωνή εμπειρίας. Είναι φωνή γνώσης για τα πραγματικά γεγονότα εντός και εκτός της Ελλάδας. Γεγονότα που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας, ώστε να μην ξαναδούμε ποτέ ξανά τη χώρα μας στο χείλος του γκρεμού και τελικά να πληρώνουν ο συνταξιούχος και ο εργαζόμενος και ο μισθωτός.

«Γιατί πρέπει να μας ψηφίσουν οι πολίτες»