

Δημήτρης Σταμάτης Υπουργός Επικρατείας

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μας υπόσχεται να ξαναζήσουμε τον εφιάλητη της χρεοκοπίας»

«Η Ν.Δ. απέδειξε ότι δεν έχει πρόβλημα συνεργασίας με κανέναν... Αρκεί να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα. Οτι, δηλαδή, δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφαλή πορεία της πατρίδας στην Ευρώπη και την ευρωζώνη»



Στη **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΑΗ**
ch.korai@realnews.gr

ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«Από ό,τι βλέπω ούτε η ΑΝΕΛ, ούτε η ΔΗΜΑΡ θα μπουν στη Βουλή. Διερωτώμαι ποια άλλα κόμματα θα μπορούσαν να συμπράξουν σε μία αντιευρωπαϊκή πολιτική όπως αυτή που έχει χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ...»

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ
«Οι οικουμενικές κυβερνήσεις συγκροτούνται μόνο κάτω από εξαιρετικά έκτακτες συνθήκες και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Είναι από τη φύση τους βραχύβιες και έχουν περιορισμένο πεδίο δράσης. Απεύχομαι να βρεθούμε μπροστά σε μία τέτοια αναγκαιότητα.»

Ανοιχτή σε συνεργασία με όλα τα κόμματα που θα συμφωνήσουν ότι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφαλής πορεία στην ευρωζώνη είναι η Ν.Δ. την επομένη των εκλογών, όπως δηλώνει ο υπουργός Επικρατείας **Δημήτρης Σταμάτης** στη συνέντευξή του στη **Realnews**. Βλέπει ότι «ούτε η ΑΝΕΛ, ούτε η ΔΗΜΑΡ θα μπουν στη Βουλή» και διερωτάται ποια άλλα κόμματα θα μπορούσαν να συμπράξουν με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Θα ήταν μία μετάλλαξη με καταστροφικές σεισμικές δονήσεις σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο», τονίζει. Χαρακτηρίζει τις εκλογές όχι κλασική μάχη μεταξύ κομμάτων, αλλά αναμέτρηση «δύο κόσμων». Δηλώνει αισιόδοξος για τη νίκη της Ν.Δ. «Γιατί είμαστε συντριπτικά περισσότεροι». Εξαπολύει μετωπική στον ΣΥΡΙΖΑ. «Όσοι πιστεύουν ότι θα βαρούν τα νταούλια και οι δανειστές θα χορεύουν είναι βαθιά νυχτωμένοι», τονίζει. Μία κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν θα χρειαστεί νέα παράταση του προγράμματος γιατί «ήμασταν πολύ κοντά σε μία συμβιβαστική τελική συμφωνία», όπως λέει αναφερόμενος στην τρόικα. Για τον Σταύρο Δήμα ξεκαθαρίζει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος της Ν.Δ. στην προεδρική εκλογή. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει η επιλογή μας», τονίζει.

■ Γιατί οι πολίτες να μην ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά τη Ν.Δ., κύριε υπουργέ;

Όλοι θυμόμαστε την εικόνα της χώρας πριν από δύο-μια χρόνια. Με το φάντασμα της χρεοκοπίας να πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας και η έξοδος από το ευρώ να είναι ζήτημα χρόνου. Η κυβέρνηση κατάφερε μέσα σε αυτά τα χρόνια να αλλάξει αυτή την εικόνα. Όπως κατάφερε να αλλάξει και την εικόνα της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Φτύσαμε αίμα για να ξαναστηθούμε στα πόδια μας. Φτάσαμε ένα βήμα πριν από τη λύτρωση. Αλήθεια, υπάρχει κανείς που θα ήθελε να ξαναζωντανέψει αυτός ο εφιάλης; Γιατί αυτόν τον εφιάλητη υπόσχεται να ξαναζήσουμε ο ΣΥΡΙΖΑ.

■ Αποκλείεται οι δανειστές να διαπραγματευτούν με μία ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει ωπή εντολή και άλλο πρόγραμμα;

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις είναι η σοβαρότητα και η συνέπεια που θα επιδείξει η κυβέρνηση -όποια και αν είναι αυτή- στις συμφωνίες που έχουν γίνει ή θα γίνουν στη συνέχεια. Όσοι πιστεύουν ότι «θα βαρούν τα νταούλια και οι δανειστές θα χορεύουν» είναι βαθιά νυχτωμένοι. Η χώρα μας δανείστηκε από τους Ευρωπαίους πολίτες 210 δισ. ευρώ, με πολύ χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να αποφύγει την κατάρρευση. Όπως θα χρειαστεί στη συνέχεια τη στήριξή τους για να προχωρήσει με ασφάλεια στην επόμενη φάση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές δεν είναι μόνο γελοίες, αλλά κυρίως επικίνδυνες. Γιατί ανοίγουν τον δρόμο μιας ευθείας σύγκρουσης με τους δανειστές μας και τις αγορές. Με όλους αυτούς, δηλαδή, που πρέπει να επιδιώκουμε να τους έχουμε δίπλα μας.

■ Μία κυβέρνηση Σαμαρά σε έναν μήνα θα προλάβει να κλείσει την αξιολόγηση με την τρόικα και τη συμφωνία για την προληπτική γραμμή πίστωσης (ECCL) όταν υπήρχαν αρκετά σημεία διαφωνιών με την τρόικα, με πρώτο και πιο σημαντικό το δημοσιονομικό κενό;

Ασφαλώς και θα προλάβουμε. Εξάλλου ήμασταν πολύ κοντά σε μία συμβιβαστική τελική συμφωνία. Ξέρουμε πολύ καλά τι μπορούμε και πρέπει να αποδεχτούμε, όπως και σε τι μπορούν να υποχωρήσουν οι δανειστές μας. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν και εκείνοι. Μετά τις εκλογές, χωρίς την πολιτική αβεβαιότητα που εμπόδιζε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, θα τρέξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και θα προλάβουμε. Γιατί, πράγματι, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Αν, όμως, έχετε αμφιβολίες για εμάς, φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί αν κέρδιζε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ! Ενα κόμμα, δηλαδή, που όχι μόνο έχει άγνοια των κανόνων των διαπραγματεύσεων και των προσώπων που παίρνουν μέρος, αλλά, κυρίως, δηλώνει ότι θα τους γράψει στα παλιά του τα παπούτσια. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου!

■ Μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό βλέπετε;

Για να υπάρξει συνασπισμός -μεγάλος ή μικρός- δεν έχει σημασία -πρέπει απαραίτητα να υπάρχει σύμπω-

ση απόψεων των κομμάτων που θα τον αποτελέσουν σε κάποια, τουλάχιστον, σοβαρά θέματα. Σε αυτά, δηλαδή, που χαρακτηρίζουμε πυλώνες μιας κοινής κυβερνητικής πολιτικής. Πάνω σε αυτή τη λογική στηρίχθηκε με επιτυχία η σημερινή συγκυβέρνηση και κατάφερε, σε μεγάλο βαθμό, να επιτύχει στην αποστολή της. Να διασώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία και την κατάρρευση και να βάλει τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα. Τέτοιες προϋποθέσεις σύγκλισης μεταξύ της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, δεν υπάρχουν. Σε τυχοδιωκτισμούς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.

■ Οικουμενική κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει;

Οι οικουμενικές κυβερνήσεις συγκροτούνται μόνο κάτω από εξαιρετικά έκτακτες συνθήκες και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Είναι από τη φύση τους βραχύβιες και έχουν περιορισμένο πεδίο δράσης. Απεύχομαι να βρεθούμε μπροστά σε μία τέτοια αναγκαιότητα.

■ Σε ποια περίπτωση η Ν.Δ. θα έδινε ψήφο ανοχής σε μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

Δεν βλέπω ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ανοχή σε πορεία καταστροφής είναι συνενοχή.

■ Με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί η Ν.Δ. εάν βγει πρώτο κόμμα; Ξανά με το ΠΑΣΟΚ; Με το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου; Με το Ποτάμι; Ακόμη και με τους ΑΝΕΛ ή τη ΔΗΜΑΡ;

Η Ν.Δ. απέδειξε ότι δεν έχει πρόβλημα συνεργασίας με κανέναν. Αρκεί να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα. Οτι, δηλαδή, δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφαλή πορεία της πατρίδας στην Ευρώπη και την ευρωζώνη. Οτι πρέπει να συνεχίσουμε με συνέπεια και σοβαρότητα την πορεία των μεταρρυθμίσεων και των θεσμικών αλλαγών που χρειάζεται η πατρίδα μας, για να γίνει επιτέλους μία φυσιολογική χώρα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Οτι είναι ανάγκη να βάλουμε τέλος στα προνόμια των λίγων επιπίδειων που ζουν και καλοπερνούν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

**«ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ»**

«Μετά τις εκλογές, χωρίς την πολιτική αβεβαιότητα που εμπόδιζε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, θα τρέξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και θα προλάβουμε»

«ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ»

«Αν, όμως, έχετε αμφιβολίες για εμάς, φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί αν κέρδιζε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ!»

**ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ**

«Απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις είναι η σοβαρότητα και η συνέπεια που θα επιδείξει η κυβέρνηση στις συμφωνίες που έχουν γίνει ή θα γίνουν στη συνέχεια»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετεί όσους διαθέτουν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό και περιμένουν την ευκαιρία να πολλαπλασιάσουν την περιουσία τους»

«Ο Στ. Δήμας είναι η καλύτερη επιλογή»



“ Δεν το αμφισβήτησε κανείς αυτό. Ούτε και εκείνοι που τον καταψήφισαν. Κυριολεκτικά «απορρίφθηκε μετά πολλών επαίνων»! Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλιάξει η επιλογή μας ”

■ **Πώς εννοεί ο πρωθυπουργός τη «διεύρυνση της κυβερνητικής πλειοψηφίας» μετά τις εκλογές;**

Με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση προσώπων που διακρίνονται στην κοινωνία για την ικανότητα και την εντιμότητά τους και διαπνέονται από το κοινό μας όραμα. Μια νέα Ελλάδα σε μία Ευρώπη της ανάπτυξης, της ασφάλειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

■ **Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρει συμμάχους να κάνει κυβέρνηση;**

Από ό,τι βλέπω ούτε η ANEL, ούτε η ΔΗΜΑΡ θα μπουκώσουν στη Βουλή. Διερωτώμαι ποια άλλα κόμματα θα μπορούσαν να συμπράξουν σε μία αντιευρωπαϊκή πολιτική όπως αυτή που έχει χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ... Θα ήταν μία μετάλλαξη με καταστροφικές σεισμικές δονήσεις σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

■ **Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνώνυμο της χρεοκοπίας και του Grexit;**

Όσα λέει ότι θα κάνει, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια εκεί. Το συμπέρασμα είναι πως είτε δεν ξέρει τι λέει, είτε συνειδητά εξυπηρετεί εκείνους που περιμένουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών. Οσους διαθέτουν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό και περιμένουν την ευκαιρία να πολλαπλασιάσουν την περιου-

σία τους αγοράζοντας σε τιμή ευκαιρίας.

■ **Η Ν.Δ. θα έχει υποψήφιο τον Σταύρο Δήμα είτε βγει πρώτο είτε δεύτερο κόμμα;**

Ο Σταύρος Δήμας είναι η καλύτερη επιλογή για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν το αμφισβήτησε κανείς αυτό. Ούτε και εκείνοι που τον καταψήφισαν. Κυριολεκτικά «απορρίφθηκε μετά πολλών επαίνων»! Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλιάξει η επιλογή μας.

■ **Τι σηματοδοτεί η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. προσώπων και από άλλους χώρους, όπως της Αντζελας Γκερέκου, του Βασίλη Οικονόμου και άλλων;**

Πράγματι, υπάρχει συμμετοχή και άλλων υποψηφίων σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο «προσκλητήριο για την Ευρώπη» του Αντώνη Σαμαρά. Προσέξτε.

Αυτές οι εκλογές δεν είναι μια κλασική μάχη μεταξύ των κομμάτων. Είναι ουσιαστικά μία αναμέτρηση δύο κόσμων. Από τη μία, όσοι πιστεύουν στην ευρωπαϊκή θέση και προοπτική της χώρας. Όσοι θέλουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους σε ένα σύγχρονο και ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον. Από την άλλη, εκείνοι που με τη συμπεριφορά τους τορπιλίζουν την ευρωπαϊκή μας πορεία, γιατί ούτε την πιστεύουν, ούτε την επιθυμούν. Για αυτό είμαι αισιόδοξος ότι θα νικήσουμε! Γιατί είμαστε συντριπτικά περισσότεροι.

«Αυτές οι εκλογές δεν είναι μια κλασική μάχη μεταξύ των κομμάτων. Είναι ουσιαστικά μία αναμέτρηση δύο κόσμων»

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

«Τι θα διαπραγματευτούμε με τους δανειστές»

■ **Το e-mail του Γκίκα Χαρδούβελι ισχύει ως θέση της κυβέρνησης; Ή θα το επαναδιαπραγματευτείτε; Μέτρα θα πάρετε;**

Τα βασικά ζητήματα που έχουν προκύψει με τους δανειστές είναι:

➤ Ένα δημοσιονομικό κενό περίπου 2,5 δισ. ευρώ, κατά την άποψη του ΔΝΤ, και πολύ μικρότερο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σκέλος της τρόικας. Εμείς αμφισβητούμε αυτό το κενό και έχουμε στείλει σειρά στοιχείων που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς μας.

➤ Η τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου, με περιορισμούς στα λεγόμενα συνδικαλιστικά προνόμια.

➤ Η σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ώστε σε κάποιο χρονικό σημείο να συμπέσουν με τα αντίστοιχα όρια συνταξιοδότησης των άλλων εργαζομένων στην ευρωζώνη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει απότομα λόγω της υψηλής ανεργίας που υπάρχει σήμερα. Ομως, είναι κοινωνικά δίκαιο και ασφαλιστικά σωστό να γίνει. Γιατί, αν δεν αλλάξει κάτι, κάποιοι θα δουλεύουν πολλά χρόνια για να καλύπτουν

τις συντάξεις όσων βγαίνουν στη σύνταξη σε μικρή ηλικία. Αλλιώς τα ασφαλιστικά ταμεία θα καταρρεύσουν.

➤ Το ΕΚΑΣ δεν καταργείται. Αλλά μετά την πλήρη εφαρμογή της απονομής της κατώτατης σύνταξης αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού, ώστε το άθροισμα των δύο παροχών (κατώτατης σύνταξης και ΕΚΑΣ) να μην υπερβαίνει την κατώτατη σύνταξη που παίρνει κάποιος που συνταξιοδοτείται κανονικά. Κάτι που, σε κάποιες περιπτώσεις, γίνεται σήμερα και είναι άδικο.

➤ Η αύξηση του ΦΠΑ δεν θα συμπεριληφθεί στα αγαθά που βρίσκονται στον κατώτερο συντελεστή (π.χ. φάρμακα), παρά μόνο στα τουριστικά καταλύματα και αυτό μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δεν είναι δημοσιονομικά αναγκαίο. Και δεν θα αγγίξουμε τον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά.

Αυτά είναι τα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και βέβαια η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που μετά τις εκλογές είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα.



ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης να δώσει η Ν.Δ. ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν βλέπω να μπορούμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ανοχή σε πορεία καταστροφής είναι συνενοχή»