

# Off the record

Πρόσωπα της επικαιρότητας στο μικροσκόπιο

Του ΝΙΚΟΥ ΣΙΜΟΥ



ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ

## Ο... Twitty του Σαμαρά

Οι γνωρίζουν τον Τουίτι του Ντίσνεϋ. Μαζί του μεγαλώσαμε. Εφιάλης του, ο μαύρος γάτος Σιλβέστερ, από τον οποίο κατόρθωνε, όμως, την τελευταία στιγμή να γλυτώσει. Έτσι φαίνεται ότι τη γλυτώνει και ο «γαλάζιος» Τουίτι, ο Γιώργος Μουρούτης, που απέκτησε το παρατσούκλι από το πολύ Twitter στο οποίο επιδιόταν καθώς ασκούσε πολιτική. Διότι ο Σιλβέστερ, που δεν είναι άλλος από τον Αντώνη Σαμαρά, προφανώς θεωρεί ότι το αίμα νερό δεν γίνεται, έστω και αν στην αποτυχία της επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης έχει βάλει το χέρι του, όπως λένε πολλοί στη Ν.Δ., και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού.

Πιθανώς αν ζούσαμε την εποχή του Γουτεμβέργιου, και όχι των κοινωνικών δικτύων, ο Γιώργος Μουρούτης, αντί να «τουιτάρει», να τύπωνε συνεχώς μπροσούρες, επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή θυμοσοφία (όπως και για την περίπτωση του Διαδικτύου) «καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω». Το θέμα για τον πρώην διευθυντή του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά είναι ότι λιγότερο σκεπτόταν και περισσότερο αναρτούσε θέσεις και απαντήσεις στο Διαδίκτυο, με τη φιλοδοξία να ανταλλάσσονται όσοι τις διάβαζαν ποια είναι η πολιτική της Ν.Δ. ως κυβέρνησης. Είναι προφανές ότι τις αναρτήσεις τις διάβαζαν -και διασκεδάζαν- οι πιο ακατάλληλοι. Δηλαδή όχι αυτοί που ψηφίζουν. Χώρια που αυτό μπορεί να βγήκε και σε καλό για τη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε τα εκλογικά της ποσοστά να ήταν ακόμη πιο χαμηλά, αν η αναγνωσιμότητα των αναρτήσεων ήταν μεγαλύτερη...

**ΑΣΤΕΙΑΚΙΑ.** Μάλλον φθηνού αντιπολιτευτικού εξυπνακισμού, τα περισσότερα από τα tweets του επικοινωνιακού συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού θύμιζαν παιδικά αστεία. Όπως, λ.χ., το σχόλιο που είχε αναρτήσει με την υπογραφή... Νοστράδαμος και έλεγε: «Σε επτά μήνες από τώρα κανείς δεν θα έχει ψηφίσει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ». Η αλήθεια είναι ότι οι δύο μήνες έχουν ήδη περάσει, ο Αντώνης Σαμαράς καταγράφει αρνητικές γνώμες σε ποσοστό 71%! και ο Αλέξης Τσίπρας, διαψεύδοντας τη «διορατικότητα» και του πρώην πρωθυπουργού και του συμβούλου του, δεν φαίνεται να αποτελεί «αριστερή παρένθεση». Αλλωστε, για τους διαχρονικούς σκεπτικιστές των ελληνικών πολιτικών πραγμάτων, το πολύ-πολύ να διαγωνιστούν μεταξύ τους πρώην και νυν για το ποιος ερασιτέχνης από τους δύο αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικός!

Με εναλλακτική διαδικτυακή αγάπη το facebook, ο Γιώργος Μουρούτης έχει δώσει και σε αυτό δείγμα παιδικού αστεϊσμού ως υπεύθυνη πολιτική παρέμβαση. Λίγες ώρες πριν από τις εκλογές, απύθνητο το υπαρξιακό ερώτημα στους αναγνώστες του Διαδικτύου: «Έχετε κανονίσει πού θα κάνετε το τελευταίο βράδυ στην Ευρώπη;», υπονοώντας βεβαίως ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα θα ήταν εκτός Ε.Ε. Τελικώς, οι συμπατριώτες μας την απάντησή τους την έδωσαν στις κάλπες. Μπορεί οι δεσμεύσεις προς τους δανειστές και επί ΣΥΡΙΖΑ να εξακολουθούν να ισχύουν με άλλη ονομασία -για να μη γελιόμαστε-, αλλά με κάτι τέτοιες εξυπνάδες, που δεν απαντούσαν για τη φτωχοποίηση του κοσμάκη που επέβαλε η κυβέρνηση Σαμαρά, σήμερα η Ν.Δ. είναι κάτω από το 18%.

**ΜΠΑΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.** Σκληρός δεξιός, είχε την ατυχία να εμπλακεί το όνομά του με τον επικεφαλής

της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι είχε επαφές με τον Γιώργο Μουρούτη, που, όπως ήταν φυσικό, διέψευσε κάτι τέτοιο. Για να επανέλθει η Ν.Α., λέγοντας ότι μπορεί ο Μουρούτης να διαψεύδει τις συναντήσεις, αλλά δεν διαψεύδει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι οποίες κατά τον Μιχαλολιάκο είναι καταγεγραμμένες. Επιπλέον, ο Γιώργος Μουρούτης αποδεικνύεται και άκριτα φανατικός, μπλέκοντας το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Θέλοντας να μεγιστοποιήσει το κακό που, κατά την άποψή του, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έφτασε μέχρι στο σημείο να γράψει, τελευταία, με αφορμή την ήττα του Ολυμπιακού από την ουκρανική Ντνίπρο, ότι η πειραϊκή ομάδα αδικήθηκε από τη δαιμονία «επειδή τα έσπασε η κυβέρνηση με την Ευρώπη»! Τέτοιους συμ-

βούλους είχε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόκοψε.

**Ο... ΘΥΡΩΡΟΣ.** Ίσως την πιο γλαφυρή περιγραφή για τον Γιώργο Μουρούτη να την έχει κάνει ο Νικήτας Κακλαμάνης, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ., επειδή είχε ψηφίσει στο περιβόητο πολυνομοσχέδιο «παρών». Τότε ο Γ. Μουρούτης είχε σχολιάσει στα social media: «Επιτέλους! Διαγράφηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Πολύ κακό ήδη έκανε στη Ν.Δ.». Και ο Ν. Κακλαμάνης απάντησε ραδιοφωνικά: «Τους τύπους που γράφουν στα Twitter δεν τους ξέρει ούτε ο θυρωρός της γειτονιάς τους. Δεν με απασχολούν αυτοί οι τύποι».

Ως υπεύθυνος του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού και της επικοινωνίας της κυβέρνησής του, ο Γιώργος Μουρούτης ήταν ένας από αυτούς που παρέσυραν τον Αντώνη Σαμαρά σε μία από τις πιο μεγάλες κυβερνητικές γκάφες. Στο λουκέτο στην ΕΡΤ. Μια πράξη που περισσότερο υπέκρυπτε το μένος για τον μη απόλυτο έλεγχο από την κυβέρνηση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης και λιγότερο οφειλόταν στο ενδιαφέρον για την εξυγίανση ενός δημόσιου φορέα με αδυναμίες και αγκυλώσεις. Τσιπρομάγαζο το θεωρούσε ο Γιώργος Μουρούτης. Πράγματι αποδείχτηκε και εννορατικός, διότι στον Τσίπρα ανέθεσε με την ψήφο του ο λαός να διαχειριστεί τη δημόσια τηλεόραση!

**ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΣ.** Μέλος της άλλοτε αδιάσπαστης, αλλά και μισπητής μέσα στη Ν.Δ., αλαζονικής τετραμελούς ομάδας του Αντώνη Σαμαρά (με τους άλλους τρεις να είναι οι Δημήτρης Σταμάτης, Κώστας Μπούρας και Χρύσανθος Λαζαρίδης), ο Γιώργος Μουρούτης ενεπλάκη με την πάροδο των μηνών της κυβερνητικής θητείας στην καθιερωμένη διαπάλη, μέσα από την οποία οι άσοφοι της πολιτικής διεκδικούν συνήθως μεγαλύτερο κομμάτι εξουσίας, αλλά και εύνοιας του αρχηγού. Αλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι και οι τέσσερις είχαν και ίσως εξακολουθούν να έχουν κοινό επάγγελμα: Αντώνης Σαμαράς! Όσο πλησιάζαμε προς τις εκλογές, που ο κόσμος μπορεί να μην τις υποπευτούσαν, αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μαξίμου συζητούνταν, τόσο τα συντροφικά μαχαϊρώματα μεταξύ της τετραμελούς ομάδας άφηναν όλο και μεγαλύτερες πληγές. Αλλωστε, όπως έχει γραφεί ευφύως, στο Μαξίμου, αν ο ένας χτυπήσει φιλικά στην πλάτη τον άλλον, είναι μόνο για να μετακινήσει το μαχαίρι που του έχει καρφώσει!

**ΤΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ.** Το θέμα είναι ότι το κουαρτέτο, πρωτοστατούντος βεβαίως του πρώην πρωθυπουργού, οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική συντριβή και σε ένα από τα χαμηλότερα εκλογικά ποσοστά στην ιστορία του κόμματος. Για τον πρώην υφυπουργό Γεράσιμο Γιακουμάτο -και τα όσα λέει έχουν την αξία τους, ακριβώς επειδή σήμερα είναι αυτός που σπιντρίζει τον Αντ. Σαμαρά στην παραμονή του στην ηγεσία του κόμματος- η εκλογική ήττα της Ν.Δ. οφείλεται στην ομάδα Σαμαρά και κυρίως στους Λαζαρίδη, Μπούρα, Μουρούτη και Παπασταύρου. Ενδεχομένως, πάντως, ο Γιώργος Μουρούτης να είναι η περίπτωση που διαψεύδει ότι «δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται», δεδομένου ότι ακόμη και στα ντουζένια του πολλοί ήταν αυτοί που είτε τον κάρφωσαν ανοικτά είτε του γύριζαν την πλάτη. Ίσως για να τον διευκολύνουν στη συνήθειά του των υπόγειων χτυπημάτων, μετά τις φανερές φιλοφρονήσεις.

“

Ο σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, που έκανε πολιτική μέσω των social media και πολλές φορές υπέγραφε ως «Νοστράδαμος», έδινε πολλές φορές δείγματα παιδικού αστεϊσμού



Θόδωρος Μουρατζιάνης