

Παράνομο καζίνο σε κοινή θέα!

Η «R» συνεχίζει τις αποκαλύψεις για τα κυκλώματα που έχουν πλημμυρίσει με λέσχες την Αθήνα, εκμεταλλευόμενα την απραξία των αρμόδιων Αρχών

Του **ΘΑΝΟΥ ΣΠΗΡΗ**
th.sotiris@realnews.gr

Γραμματοκιβώτιο με τον τίτλο «Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.», μονοκατοικίες με διπλές εισόδους και κουδούνια που αντιστοιχούν σε χώρους στάθμευσης, διαμερίσματα πολυκατοικιών και υπόγεια καταστήματα είναι ελάχιστα μόνο από τα απρόοπτα που συναντά όποιος επιχειρήσει να εντοπίσει τα παράνομα μίνι καζίνο που έχουν κατακλύσει την Αττική, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης με κάμερες και οι πατροπαράδοτοι «τσιλιαδρόροι» είναι τα κοινά χαρακτηριστικά ασφαλείας των μυστικών «ναών» του τζόγου!

Ωστόσο, το δίκτυο του μαύρου χρήματος δεν σταματά σε αυτά. Γύρω του είναι απλωμένο ένα δεύτερο δίκτυο που προσφέρει απλόχερα την ελπίδα για εύκολο κέρδος σε χιλιάδες συμπολίτες μας. Εκατοντάδες καταστήματα με «φρουτάκια» και άλλα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια κάνουν την εμφάνισή τους στις γειτονιές της Αθήνας, χωρίς καμία κάλυψη, αφού οι ιδιοκτήτες τους και τα κυκλώματα που κρύβονται πίσω από αυτούς εκμεταλλεύονται τη διαχρονική αδράνεια του κράτους να ενεργοποιήσει τους νόμους που ορίζουν τους κανόνες λειτουργίας αυτής της αγοράς και τη φορολόγησή της.

Και, φυσικά, δίπλα σε αυτούς συνεχίζεται ο χορός της διαφθοράς, με πρωταγωνιστές τους ελεγχόμενους και τους ελεγκτές τους.

Τζίρος δισεκατομμυρίων

Η έρευνα που ξεκίνησε από το προηγούμενο φύλλο της η Real news, βάσει των καταγραφών που επιχειρούν διάφορες υπηρεσίες σε μια προσπάθεια να χαρτογραφίσουν την ανεξέλεγκτη αγορά του παράνομου τζόγου, που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ ετησίως, οδηγεί σε μια πραγματικά απίστευτη εικόνα: κάθε γειτονιά και τα «φρουτάκια» της, κάθε περιοχή και το μίνι καζίνο της!

Μάλιστα, οι εν λόγω παράνομες επιχειρήσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα κεντρικές περιοχές - ειδικά τα καταστήματα με τα «φρουτάκια» και τα διαφόρων άλλων τύπων διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια λειτουργούν δίπλα σε εφορίες, αστυνομικά τμήματα, σχολεία. Μέχρι και εκ δεξιών και εξ ευωνύμων της εισόδου κτιρίου όπου στεγάζεται κορυφαία συνδικαλιστική ένωση αστυνομικών λειτουργούν δύο τέτοια καταστήματα, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως αλλοδαπούς!

Οι βασικοί οδικοί άξονες στους οποίους εντοπίζονται



κρίση

Μονοκατοικίες με διπλές εισόδους και κουδούνια που αντιστοιχούν σε χώρους στάθμευσης, διαμερίσματα πολυκατοικιών και υπόγεια καταστήματα είναι κάποιοι από τους χώρους όπου τα κυκλώματα στήνουν τα παράνομα μίνι καζίνο που, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, έχουν κατακλύσει την Αττική, προσφέροντας την ψευδαίσθηση της ελπίδας σε χιλιάδες συμπολίτες μας

τα περισσότερα καταστήματα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω των οποίων οι παίκτες τζογάρουν σε τυχερά παιχνίδια, τα γνωστά «φρουτάκια», είναι η Αχαρνών, η Πατησίων και η Δροσοπούλου, από τα Ανω Πατήσια μέχρι και την Ομόνοια, αλλά και όλοι οι κάθετοι δρόμοι, με τη μεγαλύτερη πυκνότητα να παρουσιάζεται στις πλατείες Κολιάτσου και Αμερικής, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.

Φυσικά, αυτού του είδους τα καταστήματα βρίσκονται σε όλες τις περιοχές της Αττικής, είτε ως αμιγή κέντρα τζόγου, είτε ως μπαράκια ή ίντερνετ καφέ. Αυτού του είδους τα καταστήματα, αν και παράνομα, δεν είναι «κρυφά και οχυρωμένα», όπως τα μίνι καζίνο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχειώδη μέτρα για να μην αιφνιδιαστούν οι υπεύθυνοι από πιθανούς αστυνομικούς ελέγχους και για να νιώθουν άνετα οι τζογαδόροι πελάτες που δεν θέλουν να γίνονται θέμα στις συζητήσεις των περαστικών. Από εκεί και πέρα, τα βρίσκει παντού. Από το Μενίδι και τον Άγιο Στέφανο μέχρι τον Πειραιά, όπου τέσσερα, μεγάλα μάλιστα εμβადού, λειτουργούν στη σειρά στο ισόγειο κτιρίου μεγάλης ναυπλιακής εταιρείας!

Βιτρίνες και φωτεινές επιγραφές

Όταν όμως ανοίγει το κεφάλαιο «μίνι καζίνο», τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ δεν υπάρχουν βιτρίνες και φωτεινές επιγραφές, ειδικά έπειτα από τρεις συγκεκριμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας στις λεωφόρους Κηφισίας και Συγγρού κατά παράνομων καζίνο που ήταν σε κοινή θέα. Ετσι, πλέον οι χώροι αυτοί φιλοξενούνται σε μονοκατοικίες, σε φαινομενικά κλειστά καταστήματα ή ακόμη και σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, τα οποία γνωρίζουν μόνο οι μυημένοι.

Τέτοιου είδους επιχειρήσεις λειτουργούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και στις πλατείες Βικτωρίας και Ομόνοιας, με πελάτες αποκλειστικά παράνομους μετανάστες - παρόλο που βρίσκονται συνεχώς στο στόχαστρο των αστυνομικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν επιχειρήσεις στο πλαίσιο του «Ξένιου Δία». Τα καταστήματα αυτά ξεφεύγουν κατά πολύ από τα «φρουτάκια» και έχουν εντελώς διαφορετική πελατεία όσον αφορά το οικονομικό επίπεδο: Ομοιάζουν με καζίνο σε... μικρογραφία. Υπάρχουν ρουλέτες, τραπέζια για μπλακ τζακ ή άλλα χαρτοπαικτικά παιχνίδια, τα οποία όμως λειτουργούν ηλεκτρονικά, χωρίς προσωπικό. Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτά είναι οι σερβιτόροι και οι... τσιλιαδρόροι που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την περιοχή. Οι ιδιοκτήτες τους αποφεύγουν τους κεντρικούς δρόμους και είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν καταγραφεί πολλά από αυτά κυρίως σε μονοκατοικίες, σε όλες τις κεντρικές περιοχές της Αττικής.



● Οι γειτονιές του τζόγου

Στο κέντρο της Αθήνας - και συγκεκριμένα στις οδούς Αχαρνών και Δροσοπούλου - βρίσκονται τα περισσότερα παράνομα καζίνο

**ΣΤΟΥΝΤΙΟ**

Μίνι καζίνο στην περιοχή των Κάτω Πατησίων έχει «μεταμφιεστεί» από τους ιδιοκτήτες του σε οίκο ανοχής, όντας βαμμένο ροζ κι έχοντας γενικά μια τέτοιου είδους εικόνα



Πώς μεταμφιέζουν τα καζίνο οι ιδιοκτήτες τους για να περνούν απαρατήρητα

Εβαλαν ταμπέλα: «Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.»!

ΤΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ένας πελάτης την είσοδο ενός μίνι καζίνο είναι, πραγματικά, σκηνή από ταινία. Κατ' αρχάς, πρέπει να ξέρει πού είναι η είσοδος, γιατί σε πολλά αυτά δεν είναι καθόλου εμφανής! Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μονοκατοικία στην περιοχή των Κάτω Πατησίων της οποίας η είσοδος είναι κλειδωμένη μόνιμα με αλυσίδες, αλλά οι γνωρίζοντες μπαίνουν από την γκαραζόπορτα του κήπου. Επίσης, ο πελάτης θα πρέπει να μπορεί να τα αναγνωρίσει. Για παράδειγμα, μίνι καζίνο στην ίδια περιοχή έχει «μεταμφιεστεί» από τους ιδιοκτήτες του σε οίκο ανοχής, όντας βαμμένο ροζ κι έχοντας γενικά μια τέτοιου είδους εικόνα. Κορυφαίας επινόησης κάλυψη, ίσως, είναι αυτή σε μονοκατοικία της Κυψέλης, στην ξύλινη πόρτα της οποίας υπάρχει ένα χαρτάκι με επίθετο, ενώ στη θυρίδα του γραμματοκιβωτίου υπάρχει μεταλλική επιγραφή που αναφέρει ένα όνομα με τον τίτλο «Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.»! Φυσικά, αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. με τέτοιο όνομα ουδέποτε υπήρξε.

Κυκλώματα παρακολούθησης

Σε κάθε περίπτωση και πέρα από τις ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχουν οι πελάτες, τα μίνι καζίνο είναι εφοδιασμένα με κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, θωρακισμένες πόρτες για να μην μπορούν τις σπάσουν οι αστυνομικοί,

μυστικές εξόδους διαφυγής πελατών και υπευθύνων, αλλά και δεκάδες τσιλιαδόρους σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι άνδρες της Ασφάλειας που πραγματοποίησαν εφόδους ανακάλυψαν δωμάτια με μόνιτορ από τα οποία ελεγχόταν, μέσω του συστήματος καμερών, μέτρο προς μέτρο, ολόκληρη η περιοχή γύρω από το παράνομο καζίνο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες τους χρησιμοποιούν την πιο φτηνή μέθοδο των άγριων σκύλων, που αφήνονται ελεύθεροι σε περίπτωση αστυνομικής εισβολής στον χώρο!

Σε διαμερίσματα

Ιδιαίτερα ασφαλή φαίνεται ότι θεωρούν τα μέλη των κυκλωμάτων του παράνομου τζόγου τη λύση των διαμερισμάτων - ιδιαίτερα σε πολυκατοικίες πυκνοκατοικημένων περιοχών όπου οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν πλέον ούτε τους γείτονές τους και, παράλληλα, οι κατοικίες αλλάζουν συχνά ενοίκους. Τα μέλη των κυκλωμάτων προτιμούν πολυκατοικίες που έχουν είσοδο σε πεζόδρομο ή στοά και, κατά κανόνα, ανάμεσα σε καταστήματα, έτσι ώστε η είσοδος να μην είναι άμεσα ορατή από τον δρόμο και να κυκλοφορεί πολύς κόσμος. Εν προκειμένω, το μεγάλο μυστικό είναι το «συνθηματικό ονοματεπώνυμο» που αναφέρεται στο κουδούνι.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

«Όταν είσαι πνιγμένος στα χρέη, παίζεις τζόγο για να ρεφάρεις»

ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ από το να μπει σε ένα από τα... θωρακισμένα μίνι καζίνο της Αθήνας είναι να σου μιλήσει κάποιος από τους πελάτες-τζογαδόρους. Εκτός και εάν δεν έχει τίποτε να χάσει πλέον, έχοντας καταστραφεί οικονομικά, οικογενειακά και κοινωνικά. Οπως συνέβη στον 47χρονο πρώην ιδιοκτήτη καφετέριας σε γειτονιά του δήμου Αθηναίων, Μανώλη Κ.

Χωρισμένος πια και πατέρας δύο παιδιών, φοιτητής ο γιος και μαθήτρια η κόρη του, ο Μανώλης δεν έμαξε δικαιολογία στην οικονομική κρίση για τη μείωση των εισοδημάτων του. «Πάντα έπαιζα τον τζόγο μου», δηλώνει στη Real news. «Είχα καφετέρια που πήγαινε μια χαρά, αλλά ξέκλεβα χρόνο, άφηνα την υπάλληλο στο μαγαζί και πήγαινα απέναντι στα "φρουτάκια". Εχانا λεφτά, όμως τότε δεν μου λείπανε. Σιγά σιγά, λίγο η κα-

σούρα, λίγο που άρχισε από το 2011 και μετά να χάνεται η πελατεία, χώθηκα πιο βαθιά».

Ο 47χρονος, μέσα από την εξομολόγησή του, αποκαλύπτει και μια μεγάλη αλήθεια για όσους έμπλεξαν με τον τζόγο: «Όταν τα έχεις μπροστά σου ανοικτά τα μαγαζιά και είσαι μέχρι τον λαιμό στα χρέη, θες να ρεφάρεις. Ετσι νομίζεις τουλάχιστον, ότι θα πάρεις πίσω από τα χαμένα. Εγώ από τα "φρουτάκια" χώθηκα στις ηλεκτρονικές ρουλέτες και άλλα τέτοια. Δανείστηκα από τοκογλύφους, έχασα το μαγαζί, μετά τη γυναίκα και τα παιδιά μου που βαρέθηκαν να τους βασανίζω με τα χρέη και τώρα προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου, χωρίς δουλειά, σε αυτή την ηλικία, μέσα στη χειρότερη οικονομική κρίση και με τους τοκογλύφους στο κεφάλι μου...».

