

Αξελ Σέφερ Αναπληρωτής πρόεδρος της Κ.Ο. του SPD

# «Θα είναι επικίνδυνο αν κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ»

«Πιστεύω ότι και στις επόμενες εκλογές οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ελλάδα θα λάβουν μια καθαρή πλειοψηφία. Η Ν.Δ. και η συμμαχία γύρω από το ΠΑΣΟΚ αντιπροσωπεύουν μια υπεύθυνη πορεία»



Στη ΦΑΙΗ ΚΑΡΑΒΙΘΗ  
f.karaviti@realnews.gr

**Ε**πικίνδυνη για τον ελληνικό λαό θεωρεί μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κ.Ο. των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών Αξελ Σέφερ, καθώς, όπως υποστηρίζει, θα επιθετο σε κίνδυνο η υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων. Ο Αξελ Σέφερ θεωρεί πάντως μάλλον απαραίτητη τη συνέχιση της βοήθειας προς την Ελλάδα, ενώ τάσσεται κατά της μονομερούς πολιτικής λιτότητας της τριόγκας και προτείνει ένα ευρωπαϊκό όργανο που θα λογοδοτεί στο ευρωπαϊκό και τα εθνικά κοινοβούλια.

■ **Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να απαλλαγεί από τον έλεγχο της τριόγκας. Το θεωρείτε εφιαλτικό;**

Επειτα από μία ακριβή εκτίμηση των οικονομικών, δημοσιονομικών και κοινωνικών στοιχείων πρέπει τα ευρωπαϊκά όργανα μαζί με την ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσουν για ένα ενδεχομένως απαραίτητο συμπληρωματικό πρόγραμμα. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι οι έως τώρα προσπάθειες του ελληνικού λαού θα οδηγήσουν στο να σταθεί η χώρα σας σύντομα πάλι στα δικά της πόδια. Ένα ιδιαίτερα θετικό σημείο ήταν η επιστροφή στις αγορές. Τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται σε ανεκτό επίπεδο - για εμένα υπάρχει και δρόμος χωρίς εκτεταμένο πρόγραμμα βοήθειας. Οι σοσιαλδημοκράτες ασκήσαμε κριτική στη μονομερή πολιτική λιτότητας και στην απουσία δημοκρατικής νομιμοποίησης της τριόγκας. Αυτό πρέπει μελλοντικά να αλλάξει. Από την αρχή ζητούμε ένα τρίπτυχο από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, εξυγίανση και κίνητρα ανάπτυξης.

■ **Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εισαγήθηκε να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαίωμα βέτο για τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών. Συμφωνείτε;**

Υπάρχει ήδη συνεχής έλεγχος και συντονισμός των εθνικών προϋπολογισμών. Με την εισαγωγή του ευρωπαϊκού εξαμήνου εναρ-

μονίστηκε και έγινε διαφανής ο τρόπος κατάρτισης του προϋπολογισμού και η υποχρέωση αναφοράς των κρατών-μελών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του οποίου θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το δεύτερο μέρος, φροντίζει για συνεχή έλεγχο των προϋπολογισμών. Δεν θεωρώ απαραίτητο να υπάρχουν δικαιώματα βέτο τα οποία ηγαίνουν πέρα από αυτό ή κάτι παρόμοιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο σημαντικό θα ήταν, μέσω αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και λιγότερης γραφειοκρατίας, καθώς και μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προγράμματος, οι προϋπολογισμοί να αποκτήσουν και πάλι περιθώρια για επενδύσεις.

■ **Το Βερολίνο διαμαρτύρεται για καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσμεύσεων από την Αθήνα. Εμπιστεύεστε την ελληνική κυβέρνηση;** Εχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να κάνει μεταρρυθμίσεις υπό πολύ δύσκολες προϋποθέσεις και εν μέσω βα-

θιάς οικονομικής κρίσης. Αυτό μου προκαλεί μεγάλο σεβασμό. Μετά τις αρχικές δυσκολίες στην υλοποίηση, η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει πολλές μεταρρυθμίσεις. Ελλείψεις υπάρχουν ακόμη στην αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, η οποία είναι αποφασιστική για επενδύσεις και ανάπτυξη.

■ **Μήπως έχει έρθει για την Ευρώπη η ώρα των πολιτικών ανάπτυξης και του τέλους της λιτότητας;**

Η ώρα για πολιτικές ανάπτυξης έχει έρθει εδώ και καιρό. Ήδη από την έναρξη της κρίσης οι σοσιαλδημοκράτες ζήτησαν ένα Σύμφωνο Ανάπτυξης. Δυστυχώς, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ελέγχονταν για πολύ καιρό από χριστιανοδημοκράτες/συντηρητικούς και φιλελεύθερους. Μετά την αλλαγή κυβερνήσεων άλλαξαν αρκετά. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μαζί με την Ευ-

ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρουσίασαν συνολικό σχέδιο επενδύσεων. Η Γερμανία, ως εξαγωγική χώρα, επωφελείται από αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι και υποχρέωση των κρατών της Ε.Ε. να βοηθήσουν με τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Η Γερμανία πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα.

■ **Θεωρείτε την τριόγκα -με τη συμμετοχή και του ΔΝΤ- ως το ενδεδειγμένο σχήμα για την αντιμετώπιση κρίσεων στην Ευρώπη;** Αν μελλοντικά χρειαστούν κάποιες χώρες βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ευρωπαϊκό όργανο, το οποίο θα ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από εθνικούς βουλευτές, όπου θα λογοδοτεί. Κατά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων διάσωσης θα πρέπει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κίνητρα ανάπτυξης και λιτότητα να βρίσκονται σε ισορροπημένη αναλογία. Εξίσου απαραίτητη είναι η εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων.

■ **Συμπεριζέστε την ανησυχία του Γιόσκα Φίσερ ότι η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένο κίνημα ανατροπής στην Ευρώπη;**

Πιστεύω ότι και στις επόμενες εκλογές οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ελλάδα θα λάβουν μια καθαρή πλειοψηφία. Η Νέα Δημοκρατία και η εκλογική συμμαχία γύρω από το ΠΑΣΟΚ αντιπροσωπεύουν μια υπεύθυνη πορεία. Εύκομοι ιδιαίτερα ένα καλό αποτέλεσμα για το αδελφό μας κόμμα. Η οικονομική ανάπτυξη που αρχίζει σιγά-σιγά, οι πρωτοβουλίες επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η επιστροφή στις αγορές θα δώσουν στα κόμματα της κυβέρνησης ώθηση. Εάν, ωστόσο, κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, θα δούμε αν θα βρει στη Βουλή εταίρους για τις μη ρεαλιστικές υποσχέσεις του. Δεν περιμένω φαινόμενο ντόμινο για την Ευρώπη αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που όμως δεν θεωρώ πιθανό. Επικίνδυνο θα ήταν για τον ελληνικό λαό και την ελληνική οικονομία, η οποία θα διακινδύνευε την περαιτέρω υποστήριξη της από τους Ευρωπαίους εταίρους.

«Δεν περιμένω φαινόμενο ντόμινο για την Ευρώπη αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που όμως δεν θεωρώ πιθανό», λέει ο Σέφερ

## ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

### «Μας απασχολεί πολύ η υψηλή ανεργία των νέων»

■ **Το κόμμα σας, το SPD, θα φηφίζε υπέρ ενός νέου ελληνικού προγράμματος στο γερμανικό Κοινοβούλιο;**

Για την Κ.Ο. του SPD ο οικονομική πρόοδος στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Αλλά μάς απασχολεί πολύ και η υψηλή -ακόμη- ανεργία των νέων και η δύσκολη κοινωνική κατάσταση. Εάν υπάρξει νέο πρόγραμμα βοήθειας, θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο η κοινωνική διάσταση και η οικονομική ανάκαμψη. Αποφασιστικής σημασίας θα ήταν και μία συνολική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και η βελτίωση της εισοδηματικής πλευράς. Αντιθέτως, θεωρώ λάθος δρόμο τις περπατημένες περικοπές στις δαπάνες, στον κοινωνικό τομέα, στην παιδεία και τις επενδύσεις.