

«Τρέξτε τις μεταρρυθμίσεις»

Οι Γερμανοί ζητούν να προχωρήσουν άμεσα, από τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού νομικού συστήματος, το άνοιγμα όσων επαγγελμάτων είναι ακόμη κλειστά και η καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Αναπόκριση, Βρυξέλλες

Η τελευταία περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ίσως ήταν και μία από τις εποχές που Ελλάδα και Γερμανία είχαν τις καλύτερες σχέσεις, μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα αναταράξεων.

Αυτό οφείλεται κυρίως στη συμφωνία των Πρεσβιών, έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, που κατέστη εφικτός χάρη στη συνεργασία του Έλληνα πρωθυπουργού, **Αλέξη Τσίπρα**, με το Βερολίνο. Τη συνεργασία αυτή οι Γερμανοί δεν την ξεχνούν. Ωστόσο, εδώ και καιρό διέβλεπαν την πιθανή έλευση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτόν -κατά βάση για ζητήματα που έχουν σχέση με την οικονομία- εκτιμούσαν πως έπρεπε να γίνουν εκλογές το συντομότερο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο στη χώρα μας. Να γνωρίζουν δηλαδή με ποιους έχουν να κάνουν τα ερχόμενα, κρίσιμα μεταμνημονιακά χρόνια.

Μια γεύση για το τι ζητούν οι Γερμανοί, αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δανειστές και θεσμοί, θα δοθεί στην ελληνική πλευρά στο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας, μία ημέρα μετά τις εθνικές εκλογές.

Οι βασικές απαιτήσεις

Η προεκλογική ανακωχή θα έχει τελειώσει στις 8 Ιουλίου και η επόμενη ελληνική κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, θα αντιμετωπίσει τις πραγματικές απαιτήσεις των Ευρωπαίων και ειδικότερα του Βερολίνου.

Η βασικότερη απαίτηση της γερμανικής πρωτεύουσας από την Αθήνα είναι η τήρηση των όσων έχουν συμφωνηθεί για το μεταμνημονιακό πρόγραμμα της Ελλάδας. Δηλαδή, η αυστηρή οικονομική επιτήρηση της χώρας μας. Θεμελιώδεις στοιχεία είναι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και ιδίως των υψηλών πλεονασμάτων, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί.

Εδώ εισέρχεται και μία ακόμη παράμετρος: Οι εξαγγελίες του **Κυριάκου Μητσοτάκη** για



επαναδιαπραγμάτευση των υψηλών πλεονασμάτων στην περίπτωση που αυτός και το κόμμα του κερδίσουν στις εκλογές της Κυριακής.

Για την ώρα, τουλάχιστον από την πλευρά του Βερολίνου, αυτό φαντάζει δύσκολο. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί, περιλαμβάνονται στα βασικά συστατικά βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους για τους Γερ-

μανούς. Δύσκολα θα συμφωνούσαν σε μια μείωσή τους. Ομως, είναι άγνωστο το τι θα γίνει αν μια νέα ελληνική κυβέρνηση παρουσιάσει ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Πάντως, ο νέος Έλληνας πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών του θα χρειαστούν ένα σεβαστό χρονικό διάστημα ώστε να πείσουν και τους Γερμανούς για την αξιοπιστία τους. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις στον οικονομικό τομέα έχουν περάσει από πολλές τρικυμίες και το θέμα της αξιοπιστίας είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά.

Βέβαια, υπάρχει μια ολόκληρη λίστα θεμάτων και οι Γερμανοί αναμένουν την εκπλήρωση των στόχων που αυτή θέτει. Πρόκειται για μια λίστα που ίσχυε εδώ και καιρό για τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ισχύει ακόμη περισσότερο για την πιθανή νέα κυβέρνηση.

Οι μεταρρυθμίσεις στους περισσότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας έχουν μείνει πίσω. Αναμένεται η προώθηση των μεταρρυθμίσεων αυτών, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη, όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού νομικού συστήματος, το άνοιγμα όσων επαγγελμάτων είναι ακόμη κλειστά και η καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος. Τα παραπάνω είναι τα θεμελιώδη στοιχεία που αναμένουν στο Βερολίνο να προχωρήσουν άμεσα, από την επόμενη κιόλας ημέρα των ελληνικών εκλογών.

Στενή σχέση

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, ο σοσιαλδημοκράτης **Ολαφ Σολτς**, είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα καλή σχέση με τον Αλ. Τσίπρα, αλλά και με τον **Ευκλείδη Τσακαλώτο**. Η κυβέρνηση Τσίπρα είχε επιτύχει να εφαρμόσει ένα σκληρό μνημόνιο με τις λιγότερες κοινωνικές αντιδράσεις.

Αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα στη γερμανική πρωτεύουσα. Ιδεολογικά, ο Σολτς είναι πολύ πιο κοντά στον Αλ. Τσίπρα και να θυμίσουμε εδώ πως οι δυο τους είχαν εμφανιστεί από κοινού στο συνέδριο των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών τον περασμένο Οκτώβριο.

Στη στενή αυτή σχέση, βέβαια, μεγάλο ρόλο είχαν παίξει η συμφωνία των Πρεσβιών, η ανάγκη της ελληνικής κυβέρνησης να μη μειωθούν οι συντάξεις, αλλά και το άνοιγμα που επικύρησε να κάνει το γερμανικό SPD προς την ευρωπαϊκή Αριστερά.

Οι Γερμανοί, όμως, είναι πραγματιστές. Το ίδιο και ο Ολ. Σολτς. Εάν διαπιστώσουν πως απέναντί τους έχουν μια κυβέρνηση η οποία θα τηρήσει τα όσα έχουν συμφωνηθεί, θα επιδείξει πνεύμα συνεργασίας και φερεγγυότητας και θα προωθήσει μεταρρυθμίσεις, οι καλές σχέσεις θα διατηρηθούν. Η συμφωνία των Πρεσβιών έχει εδραιωθεί και ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει καθυστερήσει το Βερολίνο -με τις δηλώσεις του- ότι δεν πρόκειται να την αμφισβητήσει.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, η ελληνική πλευρά πρέπει να γνωρίζει πως η Τουρκία είναι ένας σημαντικότερος εταίρος για τη Γερμανία.

Το Βερολίνο, στο πνεύμα αλληλεγγύης της Ε.Ε., θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα σε οποιοδήποτε προκλήσεις υπάρξουν από την Τουρκία, ωστόσο πάντοτε εκφράζει σκεπτικισμό σε κινήσεις που θα απομόνωναν την Αγκυρα.

Ο εφιάλης των Γερμανών είναι η γεωπολιτική απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση και για τον λόγο αυτόν, παρά τα προβλήματα που είχαν και οι ίδιοι με τον **Ταγίπ Ερντογάν**, ποτέ δεν διέκοψαν το διάλογο και ποτέ δεν προέβησαν σε κινήσεις απομόνωσης της Αγκυρας.



mpog@realnews.gr

η άποψη
του **ΝΙΚΟΥ**
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή... Eurogroup!

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Δευτέρα, μόλις έξι μέρες πριν από τις εκλογές, οι καλοί μας εταίροι μάς ενημέρωσαν: Στις 8 Ιουλίου, την επομένη των εκλογών -ακριβώς την επομένη- συνεδριάζει το Eurogroup με θέμα: «Ελλάδα»! Μάλιστα, και σύμφωνα με την πηγή της ευρωζώνης που προέβη στην αποκάλυψη, το υπέροχο αυτό όργανο (Eurogroup) θα θέσει επί τάπητος την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σε συνέχεια της τρίτης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας. Ο λόγος; Η ίδια κοινοτική πηγή δεν θα μπορούσε να το διατυπώσει πιο κυνικά: «Ξέρουμε ότι έχετε εκλογές, αλλά θέλουμε να στείλουμε μήνυμα», ήταν τα δημοκρατικά του λόγια...

Φυσικά, δεν υπάρχει Έλληνας που δεν γνωρίζει ποιο ήταν, είναι και θα είναι το «μήνυμα» του Eurogroup: Λήπτη και σεσημασμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, ξεπούλημα που βαφτίζεται «επενδύσεις», εργασιακός μετασάϊνας μέσω των «μεταρρυθμίσεων». Επομένως, το ενδιαφέρον βρίσκεται στην αποκάλυψη παμή συμπε-

ριφορά των καλών μας εταίρων. Γιατί, ούτε λίγο ούτε πολύ, τι μας λένε; «Ψηφίστε ό,τι θέλετε, κυβερνηθείτε από όποιον θέλετε, αλλά την επόμενη μέρα -την ακριβώς επόμενη μέρα- εμείς θα σας πούμε τι θα κάνετε και τι... θέλετε». Ομως, ποιος, αλήθεια, επιτρέπει στους εταίρους μας να προβαίνουν σε αυτή την έκρηξη... σεβασμού προς την ελληνική εθνική ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία; Ποιος τους επιτρέπει να επιδεικνύουν το πόσο «λογαριάζουν» την ψήφο του ελληνικού λαού, αν όχι οι εδώ κυβερνητικοί συνεργάτες τους, όλων των αποχρώσεων και όλων των εποχών; Μιλάμε γι' αυτούς που είτε θα κυβερνούσαν με «Ζάπεια», είτε θα κυβερνούσαν με «καταργημένα σε έναν νόμο, με ένα άρθρο, μνημόνια», αλλά την επόμενη μέρα των εκλογών κυβερνούμε με το πραγματικό τους πρόγραμμα. Οχι αυτό με το οποίο ψηφοθηρούσαν και ψηφοθηρούν ενώπιον του ελληνικού λαού, αλλά με το πρόγραμμα που συνδιαμορφώνουν στα Eurogroup.