

## ΤΟ ΘΕΜΑ

Το ρίσκο  
και οι νέοι

Το πρόβλημα για τον Αλ. Τσίπρα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές είναι ότι μειώνονται τα περιθώριά του να ρισκάρει και να δώσει χρόνο σε νέα στην ηλικία πρόσωπα που προέρχονται από το κόμμα ή και τη Νεολαία του

# Ασκήσεις επί χάρτου για τον ανασχηματισμό

Οι πρώτες συζητήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ποια ονόματα υπουργών και υπουργήσιμων οβήνει και γράφει ο πρωθυπουργός



Του **ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ**  
f.klavdianos@realnews.gr

Στη διαδικασία του brainstorming, ανταλλαγής ιδεών, με κορυφαίους συνεργάτες του και μέλη της κυβέρνησης βρίσκεται εδώ και μέρες ο πρωθυπουργός σε σχέση με τον ανασχηματισμό. Σύμφωνα με όσα είπαν στην Realnews ανώτατα κυβερνητικά στελέχη που μίλησαν το τελευταίο διάστημα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός θέλει να προχωρήσει σε αρκετά βαθιά αναδιάρθρωση του κυβερνητικού σχήματος, αλλά αντιμετωπίζει αρκετούς περιορισμούς που τον εμποδίζουν, όπως οι εσωκομματικές και ενδοκυβερνητικές ισορροπίες και πάνω από όλα το μικρό βάθος «πάγκου» στελεχών που έχει στη διάθεσή του. Προσπαθώντας να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, ορισμένοι εισηγούνται στον Αλ. Τσίπρα να προχωρήσει σε αναδόμηση της κυβέρνησης, ανακατανέμοντας όμως σε μεγάλο βαθμό τα ήδη υπάρχοντα υλικά, δηλαδή προχωρώντας σε μετακινήσεις υπουργών σε διαφορετικές καρέκλες. Πάντως, παρά την κρισιμότητα των περιστάσεων για αρκετά κορυφαία πρόσωπα της κυβέρνησης, η συζήτηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται σε αρκετά συντροφικό κλίμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Το χρονικό παράθυρο, δε, για την υλοποίηση του ανασχηματισμού παραμένουν οι τελευταίες 10-15 ημέρες του Αυγούστου, αφού πιο πριν είναι δύσκολο να οργανωθεί και πιο μετά πρέπει να γίνουν οι προετοιμασίες της ΔΕΘ.

## Η συζήτηση για το Εσωτερικών

Η θέση που θα κρίνει πολλά για την εξέλιξη του

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ**  
Λίγες είναι οι επιλογές για τον Αλέξη Τσίπρα και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Δύο πρόσωπα που αναγνωρίζεται ότι θα μπορούσαν να σηκώσουν υπουργικό χαρτοφυλάκιο είναι ο βουλευτής Λακωνίας Σταύρος Αρχαχωβίτης στο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά ο Νίκος Φίλης σε διάφορα πόστα

ντόμινο που θα ακολουθήσει στη συνέχεια είναι αυτή του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, υπάρχουν αρκετές σκέψεις ότι πρέπει να γίνει, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος αντικαταστάσεων των προσώπων που συνδέονται με την τραγωδία στο Μάτι. Σε μια τέτοια προοπτική φέρεται να μην είναι απολύτως αρνητικός ούτε ο ίδιος ο Π. Σκουρλέτης, έχοντας ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη», την απλή αναλογική, την κατάτμηση των μεγάλων περιφερειών και αρκετά άλλα. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να βρεθεί ένας νέος ρόλος για το κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα μπορούσε να μην είναι απαραίτητα σε ένα σημαντικό υπουργείο, αλλά στην Κουμουνδούρου. Εξάλλου, οι πάντες στον ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης του κόμματος και κάποιο στέλεχος θα πρέπει να μετακινηθεί από την κυβέρνηση για να τεθεί επικεφαλής της προεκλογικής μάχης. Σε ό,τι αφορά τους πιθανούς αντικαταστάτες του Π. Σκουρλέτη στο Εσωτερικών, όλο και πιο πολύ ο πρωθυπουργός φέρεται να προσανατολίζεται προς τον νυν υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη, κυρίως για πολιτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, ο Χ. Σπίρτζης, λόγω της πολιτικής καταγωγής του από το ΠΑΣΟΚ, θεωρείται ο καταλληλότερος να χτίσει σχέσεις με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες που προέρχονται από την Κεντροαριστερά ενώπιον των τριπλών εκλογών του Μαΐου. Εξάλλου, ο Χ. Σπίρτζης έχει ήδη καλές σχέσεις με αιρετούς της αυτοδιοίκησης λόγω της θητείας του ως προέδρου του ΤΕΕ, αλλά και του τωρινού υπουργικού χαρτοφυλακίου του. Κάποιοι έχουν προτείνει για τη θέση και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος χαιρεί της ιδιαίτερης εκτίμησης των αυτοδιοικητικών, λόγω της συνεργασίας μαζί τους για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

## Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ενα άλλο πρόσωπο που έχει συζητηθεί ως υποψήφιο προς μετακίνηση στον επικείμενο ανασχηματισμό είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει πολλές άλλες θέσεις, όπως π.χ. αυτή του υπουργού Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «R», ο ίδιος διευκόλυνε τον πρωθυπουργό, προτείνοντάς του μετακίνηση στο κόμμα. Ωστόσο, υπάρχουν δύο λόγοι που καθιστούν σχεδόν απαγορευτική τη μετακίνηση Τζανακόπουλου από το Μαξίμου. Πρώτον, πρόκειται για τον στενότερο συνεργάτη του πρωθυπουργού εδώ και κάποια χρόνια και ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας φέρεται να μη θέλει καν να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεύτερον, πολύ δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς κάποιον άλλον που θα μπορούσε να

σπκώσει όλον αυτόν τον όγκο διαχείρισης που απαιτεί η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οι, δε, επικρίσεις που έχει δεχθεί για επικοινωνιακούς χειρισμούς θεμάτων ο Δ. Τζανακόπουλος αφορούν περισσότερο τα αντικυβερνητικά ΜΜΕ παρά τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία γνωρίζουν ότι δεν αποτελούν δικές του επιλογές. Για παράδειγμα, πολλοί από τους χειρισμούς των πρώτων ημερών μετά την καταστροφή στο Μάτι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «R», δεν ήταν δικό του και είχε διαφωνήσει με αυτούς, μολοντί τους υπηρέτησε μέχρι κεραίας.

## Μετακινούμενοι και αμετακίνητοι

Σε γενικές γραμμές, στο οικονομικό επιτελείο δεν θα πρέπει να αναμένονται αλλαγές, καθώς θεωρείται η ατμοσφαιρική της κυβερνητικής πολιτικής και δεν κρίνεται σκόπιμο να διαταραχθεί η «χημεία» του. Εξάλλου, ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, Ευκλείδης Τσακαλώτος, δεν επιθυμεί να μετακινηθεί. Σταθεροί στη θέση τους λογικά θα μείνουν και άλλοι κορυφαίοι υπουργοί που έχουν δώσει τον τόνο στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε κομβικά σημεία, όπως ο Νίκος Κοτζιάς στο Εξωτερικών, η Εφη Αχτσιόγλου στο Εργασίας, ο Νίκος Παππάς του Ψηφιακής Πολιτικής, η Ολγα Γεροβασίλη στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο Ανδρέας Ξανθός στο Υγείας, ο Γιώργος Σταθάκης στο Περιβάλλοντος (μετά το άνοιγμα του «φακέλου» των αυθαιρέτων) και ο Κώστας Γαβρόγλου στο Παιδείας (με κάποιες αμφισβητήσεις).

Πιο «ελεύθεροι» προς μετακίνηση, όχι όμως για λόγους αποδοκιμασίας, μπορεί να αποδειχθούν, ανάλογα με τις «καραμπόλες» που θα προκύψουν, ο υφυπουργός Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός και οι αναπληρωτές υπουργοί Υγείας Παύλος Πολάκης και Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος. Ειδικά ο τελευταίος, αν και θεωρείται ότι πρέπει να βοηθήσει και αυτός στο θέμα των αυθαιρέτων, έχει αναγνωριστεί από πολλούς ως ιδιαίτερα ικανός και με επικοινωνιακές δυνατότητες, άρα και ως ένας από τους ελάχιστους που θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος της καρέκλας του κυβερνητικού εκπροσώπου.

## Ο ρηχός πάγκος

Σε ό,τι αφορά το πολυαναμενόμενο άνοιγμα προς την Κεντροαριστερά, φαίνεται πως στην παρούσα φάση θα δούμε κάτι πολύ περιορισμένο, με το όνομα της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου να είναι το φαβορί. Το κλίμα δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για συγκλίσεις και ο ίδιος ο πρωθυπουργός θέλει να κρατήσει αυτό το χαρτί για χρονικό σημείο πιο κοντά στις εκλογές.

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που ενδέχεται να βρεθούν εκτός κυβέρνησης, περιλαμβάνονται σχεδόν σίγουρα η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, ενδεχομένως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και -λιγότερο πιθανό- ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Το πρόβλημα για τον Αλ. Τσίπρα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές είναι ότι μειώνονται τα περιθώριά του να ρισκάρει και να δώσει χρόνο σε νέα στην ηλικία πρόσωπα που προέρχονται από το κόμμα ή και τη Νεολαία του, όπως έχει κάνει με επιτυχία επανειλημμένως στο παρελθόν. Ενα τέτοιο πρόσωπο βλέπουν ορισμένοι στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας, Τάκη Κορκολή, ο οποίος θα μπορούσε να καλύψει το κενό του Αλ. Χαρίτση, αν αυτός αναβαθμιστεί μετακινούμενος σε άλλο υπουργείο.