

Ποιους θεωρεί υπεύθυνους για την κατάρρευση της Λαϊκής

# Η μεγάλη κατάθεση του Α. Βγενόπουλου



ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

«Δεν φοβάμαι τίποτα, άλλοι φοβούνται και προσπαθούν να με φιμώσουν»

«Γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή από κυνηγοί θα μετατραπούν σε θηράματα»

«Είναι ο ισχυρισμός των δήθεν ακάλυπτων δανείων μια μεγάλη λασπομπούρδα»

- «Αυτοί που με αποκαλούν πανούκλα κ.λπ., θεωρούν πλίθιο τον κυπριακό λαό»
- «Ιδανικές συνθήκες για τους πολιτικάντηδες, ώστε να λαϊκίσουν και να καλοπιιάσουν τους ψηφοφόρους τους»

- «Προσπαθούν να πείσουν ότι για την καταστροφή φταίει κυρίως ένας, που τυγχάνει να είναι και Έλληνας»
- «Αρνούμαι κατηγορηματικά τον αφορισμό ότι δήθεν διοικούσα τη Λαϊκή ως “απόλυτος άρχων”»

- «Αλήθεια, γιατί έμεινε ασχολίαστο το γεγονός ότι εγώ προσωπικά δεν πήρα bonus ούτε ένα ευρώ»;
- «Ανταποκρίθηκα ήδη θετικά, με επιστολή μου, στην πρόσκληση της Επ. Θεσμών. Απλώς, ζήτησα τα αυτονόητα»

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Κυρ, 24 Νοέμβριος 2013, π.1  
Αποδεκτικότητα: 24/11/2013



Ανδρέας Βγενόπουλος: Μου τα φορτώνουν όλα, επειδή δεν είμαι Κύπριος

## «Δεν φοβάμαι τίποτα»

**Ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται ολετήρας της Λαϊκής και καταστροφέας της κυπριακής οικονομίας, αγγίζει και την υπόθεση Μιλόσεβιτς. Θα μιλήσει δημοσίως από επίσημο βήμα με ονόματα, δηλώνει**

**Ο** Ανδρέας Βγενόπουλος, ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα πρόσωπα της κυπριακής οικονομικής κρίσης, θεωρεί ότι απαντά σε όλα όσα του καταλογίζουν, επιμένει, όμως, να παρουσιαστεί και στην Επιτροπή Θεσμών για να μιλήσει σε ανοικτή δημόσια συνεδρία επί πέντε και πλέον ώρες, για να μπορέσει, όπως εκτιμά, να μιλήσει για όλα. Θεωρεί, επίσης, ότι του έχουν φορτώσει όλες τις ευθύνες, επειδή δεν είναι Κύπριος, και διερωτάται γιατί, για όλα όσα συνέβησαν στη Λαϊκή, δεν βρέθηκε στο στόχαστρο κανενός ούτε ένας Κύπριος. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι κατέστρεψε τη Λαϊκή



ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
papadopoulosm  
@slmefnl.com

και ότι παρέσυρε την κυπριακή οικονομία στον γκρεμό, δίνει στη συνέντευξη που ακολουθεί τη δική του εκδοχή σε όσα του καταμαρτυρούνται, αποφεύγει, όμως, να μιλήσει με ονόματα για την υπόθεση Μιλόσεβιτς. Εξήγει ότι, αν το κάμει στο πλαίσιο μιας συνέντευξης, θα βρει τον μεπλά της η εφημερίδα που θα τη δημοσιεύσει, ενώ, αν κληθεί να το κάμει επίσημα ενώπιον μιας Επιτροπής, τότε θα μπορεί να μιλήσει ελεύθερα.

### Ο τρέσσιος κουμπάρς

Βρίσκεστε στο στόχαστρο όλων στην Κύπρο, μας και όπως δηλώνουν πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες, είδατε τη Λαϊκή σαν ένα τρέσσιο κουμπάρ, από τον οποίο παίρνεται χρήματα για να υλοποιηθεί τα σχέδιά σας. Όχι μόνο εσείς, αλλά και οι φίλοι, οι συνεργάτες και τα «δικά» σας άτομα στην τράπεζα. Η εντύπωση αυτή εμπνέεται καθημερινά από και περισσότερο, από τις δηλώσεις τραπεζικών στελεχών της Λαϊκής στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά και στην Ερευνητική Επιτροπή υπό τον Γεώργιο Πικί. Από τη δική σας πλευρά δεν δίνονται απαντήσεις παρά μόνον γίνονται δηλώσεις, οι οποίες αφήνουν οικίες εναντίον ατόμων, τα οποία δεν κατονομάζετε, χωρίς μάλιστα να δίνετε στοιχεία. Μπορείτε να γίνετε συγκατακρίμενος ή να απαντήσετε για όλα όσα σας καταμαρτυρούν, όπως, για παράδειγμα, τα MiCoδάνεια, την αγορά ελληνικών ομολόγων όταν η Ελλάδα είχε σχεδόν καταρρεύσει οικονομικά, γεγονός που συνέβαλε στην κατάρρευση της Λαϊκής, κ.λπ.;

Με την ερώτησή σας αφήνετε να εννοηθεί ότι, ενώ μου καταλογίζονται συγκατακρίμες ευθύνες, εγώ δεν απαντώ ή απαντώ αόριστα.

### ΑΥΤΟΙ

**που με αποκαλούν πανούκλα θεωρούν πλήθιο τον κυπριακό λαό...**

Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Απάντω σε ό,τι σοβαρό γράφεται ή ακούγεται. Δεν περιμένετε, βεβαίως, να απαντήσω στον αφορισμό ότι είδα τη Λαϊκή σαν ένα τρέσσιο κουμπάρ. Τι να πω; Όχι, δεν την είδα; Έχω όμως απαντήσει και επανέληψα στα άλλα. Έχετε ακούσει μερικές εκατοντάδες φορές ότι η Λαϊκή έχει δώσει δάνεια 4 δις ακάλυπτα χωρίς εξασφαλίσεις. Απάντησα, λοιπόν, ότι τα δάνεια κατά τη στιγμή της χορήγησης τους ήταν υπερκαλυμμένα και, όπως συνέβη και σε όλες τις άλλες τράπεζες της Ελλάδας και της Κύπρου, με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης η αξία των εξασφαλίσεων μειώθηκε. Όμως αυτή η συγκεκριμένη συκοφαντία συνεχίζεται, χωρίς οι συκοφάντες να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους. Θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι, ακόμη και στο πλαίσιο της δίκης για τα Προσωρινά Διατάγματα που εκδόθηκαν κατά των Ελλήνων, οι δικηγόροι της κρατικής Λαϊκής δεν προσκόμισαν μια λίστα που να δείχνει ποιες ήταν οι εξασφαλίσεις των δανείων τη στιγμή της χορήγησης, με τη δικαιολογία ότι ακόμα τις ερευνούν! Ακόμη και την περασμένη εβδομάδα κατέθετα, υποτίθεται, στην Επιτροπή Θεσμών μια «απόρρητη» έκθεση της PWC για έναν πελάτη της Τράπεζας, «που πήρε δάνεια 720 εκατ. ευρώ, από τα οποία 496 εκατ. ευρώ η Τράπεζα τα θεωρούσε ως προβλέψιμες απώλειες». Όμως, η δήθεν «απόρρητη» έκθεση, που διέρρευσε κι αυτή, δεν λέει ποιες ήταν οι εξασφαλίσεις όταν χορηγήθηκαν τα δάνεια, ούτε το πότε η Τράπεζα θεώρησε ότι 496 εκατ. ευρώ ήταν προβλέψιμες απώλειες, διότι, αν αυτό το θεώρησε 5 χρόνια μετά, προφανώς αλλάζει όλη η εικόνα. Η δε πληροφορία που διέρρευσε πάλι από την Επιτροπή Θεσμών, ότι ο πελάτης αυτός πήρε τα δάνεια μόνο με προσωπικές εγγυήσεις, είναι τερατώδες ψέμα. Δεν έχω, βέβαια, πλέον πρόσβαση στους σχετικούς φακέλους της Τράπεζας για να μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος, όμως πρώην στέλεχος που χειριζόταν τα δάνεια αυτού του Ομίλου με ενήμερους ή οι υπερκαλύψεις την περίοδο των χορηγήσεων, ανάλογα με τη φύση των διαφόρων δανείων, ήταν από 110% σε δάνεια με εγγύηση μετρητών μέχρι 160% σε δάνεια με εγγύηση πλοίων και μέχρι 150% σε δάνεια με εγγύηση ακινήτων κ.λπ.. Είναι, λοιπόν, αυτός ο ισχυρισμός των δήθεν ακλόνητων δανείων μια μεγάλη λασπομπούρδα, που θα καταρρεύσει. Ας πιάμε στα MiCoδάνεια. Τα δάνεια αυτά



είχαν καλύψεις μέχρι και 250%. Δόθηκαν για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών της Λαϊκής, για το συμφέρον της Λαϊκής και όχι της MiG, αφού η MiG είχε ήδη υπερκαλυμμένη την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποιούσε. Κανένας πελάτης της Λαϊκής δεν συμμετείχε στην αύξηση της MiG μόνο με δάνειο, αλλά όταν κάποιος έβραζε π.χ. 5 εκ. ευρώ και ήθελε δάνειο άλλα 5, βάζοντας ενέχυρο όλες τις μετοχές, η κάλυψη ήταν 200% και η Τράπεζα, αφού ο πελάτης έδινε και την προσωπική του εγγύηση, δεν μπορούσε να του αρνηθεί χωρίς να τον χάσει από πελάτη. Έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής και η Τράπεζα ουστά ενήργησε, διότι κανένα Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων ή Εσωτερικός Έλεγχος ή Ορκωτοί Ελεγκτές δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα επακολουθούσε έπειτα από 5 χρόνια πτώση των μετοχών κατά 95%. Όσοι κάνουν κριτική εκ των υστέρων, είναι απλώς τσάμπα μάγκες. Το εκπληκτικό δε είναι ότι για τα MiCoδάνεια και τα δάνεια προς Βασιπαϊδί και μονές η Ελληνική Ποινική Δικαιοσύνη έχει κάνει προκαταρκτική εξέταση επί δύο έτη και κατέληξε ότι δεν διεπράχθη κανένα αδίκημα. Τι άλλο να κάνω για να σταματήσει αυτό το τροπάριο, όταν έχω δώσει πλήρεις εξηγήσεις και υπήρξε και απαλλακτική απόφαση της Δικαιοσύνης; Έχω απαντήσει για τα ομόλογα. Και στην ερώτησή σας λέτε ότι αγοράστηκαν όταν η Ελλάδα είχε καταρρεύσει οικονομικά. Έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι αγοράστηκαν τα περισσότερα το 2009 και λίγα αρχές του 2010, όταν κάθε νέα έκδοση ομολόγων στην Ελλάδα είχε 30 φορές υπερκάλυψη από όλες τις διεθνείς τράπεζες

και ουδείς μπορούσε να φανταστεί το αδιανόητο, ότι δηλαδή θα μπορούσε μετά από 2 χρόνια να γίνει το κούρεμα. Όμως και αυτό το τροπάριο συνεχίζεται, παρότι ακόμη και η Ερευνητική του κ. Πικί δέχθηκε αυτό που έλεγα από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή ήταν τρέσσιο σφάλμα των εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποδέχθηκαν το κούρεμα των ομολόγων χωρίς καμία προστασία του τραπεζικού συστήματος.

### «Δεν έχω άσους στο μανίκι»

Δηλώσατε ότι, αν σας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσετε και να εξηγήσετε «τι πραγματικά έχει συμβεί στη Λαϊκή και στο τραπεζικό σύστημα εν γένει, την περίοδο από Χριστοδούλου μέχρι και Δημητριάδη, όσα έχουν ακουστεί εναντίον των «Ελλήνων» θα καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος. Μιλήστε, επιτέλους, αν έχετε όντως τόσα στοιχεία στα χέρια σας. Γιατί φυλάτε σαν άσους στο μανίκι, πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τον κυπριακό λαό να αντιληφθεί ποιοι ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση την οποία βιώνει καθημερινά;

Δεν φυλάω άσους στο μανίκι. Είχα ζητήσει με επιστολή μου να καταθέσω στην Ερευνητική Επιτροπή του κ. Πικί και δεν με εκάλεσαν για νομικούς δήθεν λόγους, παρότι εκάλεσαν π.χ. τον κ. Ηλιάδη, για τον οποίον ισχυαν ακριβώς οι ίδιοι λόγοι. Έχω ζητήσει να καταθέσω στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά σε μια διαδικασία που να μου επιτρέψει να πω όλα όσα γνωρίζω, για τα οποία χρειάζεται χρόνος. Δύο ώρες δεν επαρκούν για τίποτα, όταν πρόκειται για ένα τόσο ουδέτο θέμα. Όπως

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Κυρ. 24 Νοέμβριος 2013, p.18

Αποδεκτικότητα: 24/11/2013



## Τα μεγάλα bonuses

**Πώς απαντάτε στα περί φιλοδοξημάτων εκατομμυρίων σε στελέχη της Λαϊκής; Βρίσκετε λογικό να δίνονται τόσα χρήματα πέραν των μισθών, σε άτομα που ήδη ήταν καλοπληρωμένα;**

Κατ' αρχήν είναι ψέμα αυτό που έχει λεχθεί ότι εδίδοντο φιλοδοχήματα την περίοδο που η Τράπεζα είχε ήδη προβλήματα. Τα φιλοδοχήματα ήταν μια συνήθης τραπεζική πρακτική, για να παρακινήεις και να ανταμείβεις στελέχη και ορθώς όλες οι Τράπεζες την εφήρμοσαν. Στη Λαϊκή δεν έχω πλέον στοιχεία για να γνωρίζω το ακριβές συνολικό ποσό,

αλλά σίγουρα δεν είναι 52 εκατ. ευρώ, διότι μέσα στη λίστα που δημοσιεύθηκε αναγράφονται αρκετά άτομα που είχαν αυτές τις παροχές μέσα στις συμβάσεις εργασίας τους, π.χ. traders που είχαν χαμηλό μισθό και αμειβόντουσαν με ποσοστά επί των κερδών που έφερναν στην Τράπεζα. Ας πούμε, λοιπόν, ότι δόθηκαν 30-40 εκατ. ευρώ από μια Τράπεζα που εκείνη την περίοδο είχε οωρευτικά κέρδη πάνω από 1 δις ευρώ. Στη EUROBANK, από τα δημοσιευμένα της στοιχεία, την ίδια περίοδο με κέρδη 2,1 δις ευρώ, δόθηκαν φιλοδοχήματα άνω των 230 εκατ. ευρώ, δηλαδή

ποσοστιαία πολύ περισσότερα, και αντίστοιχη ήταν και η πολιτική των άλλων Τραπεζών. Που είναι το σκάνδαλο; Τα τραπεζικά στελέχη έχουν μία αξία στην αγορά και αν δεν τους έχεις ευχαριστημένους, θα φύγουν και θα πάνε στον ανταγωνισμό. Η Τράπεζα, λοιπόν, ακολούθησε τη συνήθη πρακτική και καλά έκανε. Αν μάλιστα είχα την εξουσία να αποφασίζω μόνος μου, θα είχα δώσει περισσότερα, γιατί ήμουν και είμαι πολύ υπερήφανος για την ποιότητα των στελεχών και των εργαζομένων στη Λαϊκή. Μαζί κάναμε εξαιρετική δουλειά και, παρά την πρωτοφανή κρίση, αν δεν είχαν μεσολαβήσει σειρά παράνομων πράξεων και παραλείψεων των εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η

Τράπεζα θα ήταν σήμερα ζωντανή, υγιής, ιδιωτική και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όλες τις ελληνικές και κυπριακές Τράπεζες. Τέλος, οι δηλώσεις ότι «η χορήγηση των φιλοδοξημάτων παραπέμπει σε σοβαρά ποινικά αδικήματα» είναι αφελείς και δείχνουν απίστευτη προκατάληψη με πολύ σοβαρές νομικές συνέπειες για όλες τις ενέργειες και πράξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλίθεια, γιατί έμεινε ασχολίαστο το γεγονός ότι ενώ προσωπικά δεν πήρα bonus ούτε 1 ευρώ, παρότι δεν είχα ούτε μισθό από την Τράπεζα; Μήπως, επειδή δεν ταιριάζει στη δήθεν «εγκληματική προσωπικότητα», την οποία ορισμένοι προσπαθούν απεγνωσμένα να μου προσάψουν;

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Κυρ, 24 Νοέμβριος 2013, p.18

Αποδεκτικότητα:24/11/2013



δεν είναι πρακτικά δυνατόν να σας πω όλη την ιστορία σε μια συνέντευξη. Τους κυρίους υπευθύνους, όμως, τους έχω κατανοήσει: Σαρρή, Ορφανίδη, Καραμιάς, Δημητριάδης, Φιλίππου και ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού κόσμου της Κύπρου, που είχε την εξουσία στη διακυβέρνηση Χριστόφια. Κάποια στιγμή θα μου δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος για να αποδείξω τους ισχυρισμούς μου.

### «Βολεύει να φταίω μόνον εγώ»

Σας έχουν αποκαλέσει πανούκλα και κατάρα για την Κύπρο και σας κατηγορούν ότι ρίξατε τη χώρα και τον λαό της στον γκρεμό. Οι σημερινοί άνεργοι ήταν μέχρι πρόσφατα αξιοπρεπείς άνθρωποι, που ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους. Οι άνθρωποι που στέκονται σήμερα στην ουρά για ένα πιάτο φαγητό, ήταν μέχρι πρόσφατα οικογενειαρχες, που ζούσαν με άνεση. Εσείς τους ρίξατε στη μίζερια, διαλύοντας μιν τράπεζα και ρήνοντας την Κύπρο στην καταστροφή. Πώς απαντάτε;

Οι τραγικές επιπτώσεις της οικονομικής καταστροφής δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τους πολιτικάντηδες, ώστε να λαικίσουν και να καλοπιάνουν τους ψηφοφόρους τους. Αυτοί που με αποκαλούν πανούκλα κ.λπ. θεωρούν ήλιθο τον κυπριακό λαό, αφού προσπαθούν να τον πείσουν ότι για την καταστροφή φταίει μόνον ένας ή κυρίως ένας που τυγχάνει (τι βολικό!) να είναι και Έλληνας! Με τον τρόπο αυτό οι μεγάλες ευθύνες του πολιτικού συστήματος και της εγχώριας διαπλοκής μετατίθενται σε κάποιον «ξένο», που εννοησιμαίνει για όλα.

Θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών για να μιλήσετε ενώπιόν της για όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια που εσείς διοικούσατε ως απόλυτος άρχων της Λαϊκής; Γιατί θέτετε όρους για την εμφάνισή σας ενώπιον της Βουλής; Τι φοβάστε;

Δεν φοβάμαι τίποτα και δεν έθεσα κανένα όρο. Ανταποκρίθηκα ήδη θετικά, με επιστολή μου, στην πρόσκληση της Επιτροπής. Απλώς, ζήτησα τα αυτονόητα. Χρόνος για να καταθέσω όσα γνωρίζω, υπολογίζω ότι θα χρειαστώ περίπου 5 ώρες, ενώ στη συνέχεια θα είμαι στη διάθεση της Επιτροπής για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν. Δηλαδή, μάλιστα, ότι δεν έχω αντίρρηση για την παρουσία συμβούλων ή εμπειρογνομώνων. Επίσης ζήτησα η άσκηση να είναι δημόσια, διότι ούτως ή άλλως πάντα γίνονται επιλεκτικές διαρροές και ο κυπριακός λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει όλη την αλήθεια. Κάθε Επιτροπή που θέλει να φτάσει στην αλήθεια, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσει στα όσα αυτονόητα ζήτησα. Εάν διαφωνήσει, τότε η πρόσκλησή μου θα είναι προσχηματική και θα αποδειχτεί ότι δεν θέλουν πραγματικά να μιλήσω. Επίσης αρνούμαι κατηγορηματικά τον αφορισμό ότι δήθεν διοικούσα τη Λαϊκή ως «απόλυτος άρχων», διότι φυσικά είχα απλώς συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες στο πλαίσιο της συλλογικής διοίκησης της Τράπεζας.

### «Θα μιλήσω σε συνέντευξη Τύπου»

Έχετε πει ότι όσοι μιλούν εναντίον σας, είναι αυτοί που προσπαθούν συστηματικά να αποπροσανατολίσουν την κυπριακή κοινή γνώμη από τις δικές τους βαρύτερες ευθύνες,

είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν τους «αγωνιστές» της δήθεν κάθαρσης για να καλοπιάνουν τους νυν και μελλοντικούς ψηφοφόρους τους, και είναι αυτοί που, λόγω αγνοίας, παρασυρόμενοι από την επικριτική λαίλαπα εναντίον των «Ελλήνων» της Λαϊκής, εκφράζουν τη δίκαιη αγανάκτησή τους για την οικονομική καταστροφή της Κύπρου, προς λανθασμένη όμως κατεύθυνση. Ποιοι είναι; Τι σας εμποδίζει να αποκαλύψετε ονόματα; Εσείς τι φοβάστε;

Τα ονόματα, σας τα αποκάλυψα. Κάποια στιγμή θα μου δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσω αναλυτικά τους ισχυρισμούς μου, έστω και σε τηλεοπτική εκπομπή, έστω και σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα ή το Λονδίνο. Δεν φοβάμαι τίποτα, άλλοι φοβούνται και προσπαθούν να με φμώσουν, διότι γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή από κινήσιό θα μετατραπύουν σε θηράματα.

### Πώς απέκτησε ποσοστό στη Λαϊκή

Ποιος ήταν ο συνθήκης υπό τις οποίες αποκτήσατε τα ποσοτά στη Λαϊκή; Ποιος ήταν ο ρόλος του Κίκη Λαζαρίδη; Είναι αλήθεια ότι ήταν ύποπτες οι συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήσατε τον έλεγχο της τράπεζας; Ποιος ήταν ο ρόλος του Tosca Fund;

Οραιο τροπάριο κι αυτό. Επιφανές στέλεχος του Ομίλου μας ήταν ο κ. Ελ. Χιλαδάκης, επί ζοστήα ανώτερο στέλεχος της HSBC και Country Manager στην Ελλάδα, και, με την ευκαιρία, σας θυμίζω τον ισχυρισμό της κ. Αντωνιάδη ότι δεν είχαμε τραπεζικά στελέχη! Ο κ. Χιλαδάκης μάς έφερε σε επαφή με την HSBC και αντιληφθήκαμε ότι επιθυμούσαν να πουλήσουν όλες τις μετοχές τους στη Λαϊκή, και μάλιστα άμεσα. Θεωρήσαμε την τιμή πραγματική ευκαιρία και αποφασίσαμε να κινηθούμε κι εμείς άμεσα. Επειδή δεν προλαβαίναμε να πάρουμε έγκριση για συμμετοχή άνω του 10%, περιορισθήκαμε ο' αυτό το ποσοστό και προσεγγίσαμε διάφορους θεσμικούς επενδυτές για να αγοράσουν τις μετοχές που περίσσευαν. Τελικώς, έδειξε ενδιαφέρον η TOSCA, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα funds του κόσμου, που αγόρασε μετοχές χωρίς καμιά άλλη συμφωνία μαζί μας και έκτοτε χειρίστηκε την επένδυσή της, και, κάποια στιγμή, πούλησε τις μετοχές της όπως το έκρινε σκόπιμο. Πού είναι το περίεργο ή το ύποπο ο' αυτήν την ιστορία; Ως προς τον Κίκη Λαζαρίδη, κατ' αρχήν επιθυμούσε και βοήθησε τη συμμετοχή μας, ζήτησε δε ένα ποσοστό μετοχών να αγορασθεί από το Ταμείο Πρόνοιας της Λαϊκής και το δεχθήκαμε, όμως αργότερα φάνηκε ότι ήθελε στην πραγματικότητα να συνεχίσει να διοικεί αυτός την Τράπεζα, όπως έκανε και επί HSBC. Αυτό δεν το δέχθηκα και ούτε υπέκυψα στις πολιτικές πιέσεις που δέχθηκα για λογαριασμό του, και έτσι απεμακρύνθη. Παράλληλα είχε ενοχληθεί πολύ που απομάκρυνα έναν έναν τους ανθρώπους που είχαν οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση Μιλόσεβιτς, είτε απολύοντάς τους είτε υποδεικνύοντάς τους να κάνουν «ηρωική» έξοδο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κ. Φιλίππου, που την περίοδο που όλη η Ευρώπη κατηγορούσε την Κύπρο για έπιλυμα χρήματος, Κυβέρνηση και Διοικητής Κεντρικής τράπεζας, έβγαλαν Πρόεδρο στην κρατική Λαϊκή.

(Σ.Σ. Ο κ. Βγενόπουλος επικαλείται συνέντευξη του Α. Φιλίππου για το θέμα αυτό).

### Η υπόθεση Μιλόσεβιτς

Στη δήλωσή σας αναφέρεστε και στην υπόθεση Μιλόσεβιτς. Επειδή το κάνετε αυτό και στο παρελθόν, είναι ευκαιρία να απαντήσετε στα ερωτήματα που εσείς θέτετε: Ποιοι ήταν οι δικαιούχοι των χρημάτων που ήρθαν τότε στην Κύπρο; Σε ποιους λογαριασμούς κατέληξαν τα χρήματα αυτά; Που εστάλησαν τα κεφάλαια αυτά; Έγιναν παρανομίες, ποιος και από ποιους;

Πατί η Επιτροπή Θεσμών δεν ζητά τα στοιχεία των λογαριασμών να δει πόσα χρήματα ήλθαν στην Κύπρο και με ποιους δικαιούχους και πού εστάλησαν τελικά τα χρήματα αυτά; Από εμένα περιμένετε; Πατί δεν το έκανε η προηγούμενη Επιτροπή Θεσμών υπό την Προεδρία του κ. Ερωτοκρίτου, που σήμερα είναι και Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα; Φαίνεται όμως ότι όλες οι αμαρτίες του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο, για κάποιους, ξεκάνουν με την εμφάνιση τη δική μου και τελειώνουν με την αποχώρησή μου. Ορισμένοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι τίποτα δεν συνέβαινε πριν από την επένδυσή μας σε κυπριακή τράπεζα, αλλά και τίποτα δεν έγινε μετά την αποχώρησή μας. Το θέμα της νομιμοποίησης του χρήματος που έκλεβε το καθεστώς Μιλόσεβιτς και αξιωματούχου του από τον λαό της Σερβίας, παραμένει στο απυρόβλητο. Προφανώς κάποιοι θέλουν να κρύψουν από τον κυπριακό λαό την αλήθεια και στο θέμα αυτό, όπως έκαναν και με το σκάνδαλο του Χρηματοπιστήριου. Αλλά και πρόσφατα, μήπως δεν έχουν ευθύνες όσοι διαχειρίστηκαν μετά από εμάς, τα δύο τελευταία χρόνια, τις τύχες της Λαϊκής; Αυτοί που οδηγούν σε κλείσιμο την τράπεζα, ενώ υποστήριζαν ότι θα τη σώσουν; Αυτοί που πέταξαν εκατοντάδες εκατομμύρια από το παράθυρο με τους αποσπασμένους την κεφαλαϊακή ενίσχυση της τράπεζας με 1,8 δις ευρώ; Κανείς δεν σκοπεύει να ερευνηθεί τις ευθύνες για τα πεπραγμένα αυτών των ανθρώπων, τις συνέπειες των οποίων πληρώνει ο κυπριακός λαός;

### Πράσινο και όχι... κόκκινο χαλί

Είχατε δεχθεί πολιτικές παρεμβάσεις στη διάρκεια της εδω παρουσίας σας και της διοίκησης της Λαϊκής για παραχώρηση δανείων ή και διαγραφές; Από ποιους και για ποιους; Σας έστρωσαν, όντως, κόκκινο χαλί στο Προεδρικό και τη Βουλή;

Οι σχέσεις μου με το πολιτικό σύστημα της Κύπρου ήταν τυπικές και, όπως αποδεικνύεται από τους υποστηρικτές που έχω σήμερα, επί της ουσίας ήταν ανύπαρκτες. Ουδείς είχε το θάρρος να μου ζητήσει κάτι, και γιατί να το έκανε, άλλωστε, αφού η Τράπεζα Κύπρου ήταν εκεί και τους περιέμενε! Εκπροσωπώντας έναν Όμιλο που ήταν ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Κύπρο συναντήθηκα τρεις φορές με τους Πρόεδρους της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην Ελλάδα οι αντίστοιχες συναντήσεις μου με Πρωθυπουργούς και Υπουργούς είναι πάνω από 100. Αυτό τι σημαίνει; Αυτοί που λένε αυτές τις ανησιές, μήπως μπορούν να αναφέρουν μια χάρη που μου έχει κάνει ποτέ ο οποιοσδήποτε; Για το επίθεδο δε αυτής της επιχειρηματολογίας θα σας πω ότι, αν ήθελαν να με καλοπιάνουν, θα έπρεπε να μου στρώσουν πράσινο χαλί και όχι κόκκινο.

## «Υπερασπιζόμαι τις αποφάσεις της τράπεζας»

Αλληλεύει ότι διοικούσατε με προφορικές οδηγίες για σημαντικά θέματα ή παραχώρηση διευκολύνσεων ή ακόμα και για εξυπηρέτηση φίλων και συνεργατών σας, μέσω των ιδιαιτέρων και των συνεργατών σας, όπως ελέγχθη από ανώτερο στέλεχος της Λαϊκής στην Επιτροπή Θεσμών; Να θυμίσω ότι το άτομο αυτό παραβλήθηκε ότι δέχονταν προφορικές οδηγίες και είτε μάλιστα και mea culpa.

Είναι εντελώς ψευδές. Ο βασικός μου ρόλος στην Τράπεζα ήταν η ηγεσία, μέχρι τις αρχές του 2010 με εκτελεστικό ρόλο και εν συνεχεία με μη εκτελεστικό. Η Τράπεζα σε όλα τα σοβαρά θέματα λειτουργούσε με συλλογικές διαδικασίες και τα στελέχη και οι Επιτροπές είχαν συγκεκριμένες δραστηριότητες και αρμοδιότητες. Ειδικά στη χορήγηση δανείων δεν είχα καμία επαφή με υποψηφίους πελάτες, δεν συμμετείχα σε καμία διαπραγμάτευση και τις περισσότερες φορές αποκτούσα γνώση των μεγάλων δανείων όταν είχαν ήδη εγκριθεί από τα αρμόδια τμήματα και Επιτροπές και χρειάζονταν και η υπογραφή μου την περίοδο που ήμουν εκτελεστικός και μέλος της Επιτροπής Πιστώσεων. Ποτέ δεν έχω δώσει εγώ ούτε ένα δάνειο, μικρό ή μεγάλο, η Τράπεζα τα έδινε και εγώ κάποια περίοδο συμμετείχα στις αποφάσεις κυρίως για τα μεγάλα δάνεια, μαζί με άλλους Έλληνες και Κυπρίους που οι λαοπολόγοι όχι μόνον τους αφήνουν στο απυρόβλητο, αλλά τους χρησιμοποιούν και σαν πηγή πληροφοριών! Εγώ σήμερα υπερασπιζόμαι όλες τις αποφάσεις της Τράπεζας, όχι γιατί τις ήπια εγώ, αλλά γιατί αυτό σημαίνει ηγεσία. Το κάθε στέλεχος που είχε ευθύνες, είχε και αυτό ηγετικό δικαίωμα και υποχρεώσεις στον τομέα του. Το να λείει κάποιος σήμερα δεν φταίω εγώ, φταίει κάποιος άλλος και mea culpa είναι ντροπή, και εξηγείται μόνον από τον εκφοβισμό που υφίστανται ορισμένοι στην Κύπρο και τον αδύναμο χαρακτήρα τους. Δεν είναι όμως σωστό. Μπορεί να χάσει την Τράπεζά σου, να χάσεις τη δουλειά σου, να χάσεις χρήματα, αλλά όλα αυτά ξαναγίνονται. Άμα χάσεις την αξιοπρέπειά σου ψευδομαρτυρώντας για να αποφύγεις τις ευθύνες σου, είσαι πραγματικά κατώτερος.



## «Φταίνε μόνον οι Έλληνες...»

Τον τελευταίο καιρό σε διάφορες ανακοινώσεις σας αναφέρεστε στους «κακούς Έλληνες», τους «μισητούς Έλληνες» κ.λπ. Διαφαίνεται μια προσπάθειά σας να ανάγετε τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο ακόμα και σε αντιπάθεια των Κυπρίων προς τους Έλληνες, ενώ είναι σαφές ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Πραγματικά, πιστεύετε ότι η εθνικότητα του «Έλληνα» έχει κάποια σημασία για τα τεκταινόμενα;

Δεν το πιστεύω απλώς, είμαι εντελώς βέβαιος και το αποδεικνύουν τα γεγονότα.

Στα στελέχη της Λαϊκής έχει ασκηθεί αγωγή, έστω και ανυπόστατη, για τις ζημιές από τα ομόλογα. Στην Τράπεζα Κύπρου γιατί δεν έχει γίνει το ίδιο; Από τα στελέχη της Λαϊκής επελέγησαν μόνον τρεις Έλληνες και κανένας Κύπριος για τη μονομερή έκδοση Προσωρινών Διαταγμάτων, όταν π.χ. για τα δάνεια αποφάσιζε μια γμελής Επιτροπή που αποτελείτο και από Έλληνες και από Κυπρίους. Αγωγή έγινε και εναντίον Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία με μη εκτελεστική ιδιότητα και καμία συμμετοχή στις εργασίες της Τρά-

πεζας, ενώ δεν έγινε εναντίον Κύπριου μεγαλοεπιχειρηματία με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Στην Ερευνητική Επιτροπή εκλήθη ο κ. Ηλιάδης, οι δραστηριότητες του οποίου υποτίθεται ότι ερευνώνται για πιθανά αδικήματα, αλλά δεν εκλήθην εγώ, παρόλο που το ζήτησα, με το επιχείρημα των «νομικών λόγων» που όμως για τον κ. Ηλιάδη δεν ισχύουν! Τέλος, τα δάνεια της Λαϊκής σε Έλληνες επιχειρηματίες έγιναν «φύλλο και φτερό» και κατά παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων σχολιάζονται δημοσίως με ψέματα και αρλούμπες. Γιατί δεν έχει γίνει το ίδιο με τα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου στους Κύπριους developers; Πού είναι οι αστικές

αγωγές για τα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου που διεγράφησαν; Πού είναι η δημοσιοποίηση της λίστας με τα φιλοδωρήματα που δόθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου; Πού είναι η δημοσιοποίηση της λίστας των πολιτικών που δανειοδοτήθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου; Πώς ισχύει το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων μόνο για τους Κυπρίους και όχι για τους Έλληνες; Όμως ο κυπριακός λαός μπορεί να παραπλανηθεί για κάποια περίοδο όταν ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού και μιντιακού κατεστημένου το σχεδιάσει, όμως δεν μπορεί να παραπλανάται για πάντα. Και η στιγμή που θα καταλάβουν όλοι τι έχει συμβεί, πλησιάζει.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Κυρ, 24 Νοέμβριος 2013, p.19

Αποδελτίωση:24/11/2013

