



Ίδού οι πρόσφυγες... επενδυτές!

Της **ΝΤΙΝΑΣ ΣΥΡΠΟΥ**
nt.sirpou@realnews.gr

«**Θ**α δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Δεν έχετε φάει καλύτερο σάντουιτς». Το πρώτο... φαστ φουντ της Ειδομένης έχει προσφυγική υπογραφή. Το έστησε ο Σάλεχ από τη Συρία σε μια ξύλινη αυτοσχέδια κατασκευή, προφυλαγμένη από νάιλον και τενεκέδες, πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, και σερβίρει το καλύτερο φαλάφελ. Πρόσφυγες και μετανάστες σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές για να γευτούν τους τραγανούς ρεβιθοκεφτέδες του, τυλιγμένους περίτεχνα σε αραβική πίτα. Η τιμή τους, ανάλογα με την ποσότητα, από 1 έως 2 ευρώ.

«Θα πρέπει να πουλάει εκατοντάδες σάντουιτς κάθε ημέρα, αν κρίνω από τον κόσμο που συνωστίζεται μπροστά στον πάγκο του», λέει στη Realnews κάτοικος της περιοχής.

Λόγω, μάλιστα, της μεγάλης καταναλωτικής κίνησης, τον τελευταίο καιρό το «μαγαζί» εξελίχθηκε σε... πολυκατάστημα, αφού δίπλα του έστησαν την πραμάτειά τους και η Ράιντα με τον Μαχμούτ, που πωλούν από λαχανικά μέχρι τσιγάρα.

Χρειάστηκαν μόλις λίγοι μήνες για να καταφέρουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να πάρουν το εμπόριο της Ειδομένης στα χέρια τους. Όσοι διέθεταν κάποια χρήματα, ως άτυποι... επιχειρηματίες. Κάποιοι άλλοι έγιναν «υπάλληλοι» είτε ομοεθνών τους, είτε Ελλήνων που φροντίζουν να τους χρησιμοποιούν ως «βιτρίνα» για να γλιτώνουν την εφορία, αλλά και για να διεισδύουν πιο εύκολα στην προσφυγική αγορά.

Ολόκληρη αγορά έστησαν στον καταυλισμό της Ειδομένης ως άτυποι επιχειρηματίες όσοι διέθεταν κάποια χρήματα



Ο δρόμος που οδηγεί από τη διασταύρωση με το χωριό προς το camp της Ειδομένης θυμίζει πλέον... εμπορική λεωφόρο. Δεκάδες σκηνές έχουν μετατραπεί σε μαγαζάκια που πωλούν φρούτα, λαχανικά, αυγά, κονσέρβες, μπισκότα, κρουασάν, εμφιαλωμένα νερά και αναψυκτικά. Οι «ιδιοκτήτες» αραδιάζουν τα προϊόντα τους, εν είδει βιτρίνας, στην πρόσοψη της σκηνής για να έχει ο καταναλωτής μια σαφή εικόνα των αγαθών που διαθέτουν προς πώληση.

«Τις περισσότερες φορές τα ψωνίζω από φθινό σουπερ μάρκετ στο Πολύκαστρο και από λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη και τα πουλάω με ένα μικρό κέρδος για να βγάλω τα δικά μου έξοδα», μας εξηγεί ο Σάτζι από τη Συρία.

Εκτός, όμως, από τους «μικρομεσαίους» υπάρχουν και οι πιο «εύποροι» που, διαθέτοντας μια σχετική ρευστότητα, έχουν δημιουργήσει ακόμη και... αποθήκες σε μεγάλες σκηνές, δίπλα στα «καταστήματά» τους, ενώ έχουν σχηματίσει και ένα δίκτυο πλανόδιων πωλητών. Σε μια απ' αυτές τις σκηνές-αποθήκες συναντήσαμε τρεις νεαρούς να φορτώνουν ασφυκτικά ένα οικοδομικό καρτόσι που προφανώς πρόδριζαν για... πλανόδιο κατάστημα. «Δασκαλεμένοι» όμως από τον «εργοδότη» τους, προσπαθούσαν να μας εξηγήσουν ότι οι τεράστιες συσκευασίες ήταν για προσωπική τους κατανάλωση. «Είμαστε τρεις μεγάλες οικογένειες και ψωνίζουμε για τις καθημερινές μας ανάγκες», δικαιολογήθηκαν όταν τους ρωτήσαμε πού πηγαίνουν όλα αυτά τα τρόφιμα.

Πάντως, όσο κι αν κάποιοι πρόσφυγες και μετανάστες φαίνεται να «ξετυλίγουν» το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο, είναι εμφανές ότι πίσω από αρκετά «μαγαζιά-αντίσκηνα» κρύβονται