

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ // ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΜΠΕΝΕΚΟ

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ

Αποκλείει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ ανεξαρτήτως της ηγεσίας τους ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνης, ενώ ξεκαθαρίζει ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα εφαρμοστεί χωρίς ταλαντεύσεις μέχρι τέλους. Για το ευρώ τονίζει πως δεν υπάρχουν θέματα που απαγορεύονται στον δημόσιο διάλογο, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για νέες θυσίες στο όνομα οποιασδήποτε δικαιολογίας».

► **Εχετε προβλέψει ότι το φθινόπωρο θα είναι «περίοδος πολλών πολιτικών εξελίξεων». Σε ποιες εξελίξεις αναφέρεστε και γιατί τις προεξοφλείτε;**

Νομίζω ότι οι φθινοπωρινές πολιτικές εξελίξεις, για τις οποίες είχα μιλήσει, είναι ήδη ορατές. Μέσα στον Σεπτέμβριο έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό, με το κυβερνητικό μπλοκ να καταρρέει και τον ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει ισχυρότατο προβάδισμα. Πιστεύω ότι ακολουθεί πολύ γρήγορα χιονοστιβάδα ανακατατάξεων και τεκτονικών πολιτικών αλλαγών, που μπορεί να οδηγήσει και σε εκλογές. Αν, μάλιστα, δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα να κάνουν την εμφάνισή τους μεγάλοι εργατικοί-λαϊκοί αγώνες, τότε η προοδευτική ανατροπή στη χώρα όχι μόνο θα είναι βεβαία αλλά θα προσλάβει και πολύ έντονα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά.

► **Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ισχυρή εντολή στις επόμενες εκλογές, ώστε να προσέλθει σε μια σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Ωστόσο, αποφεύγει να μιλήσει για «plan B» σε περίπτωση που δεν υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει από το κόμμα σας σαφές σχέδιο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Πόσο διατεθειμένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει σε ρήξεις αν χρειαστεί και μέχρι πού μπορεί να φτάσει;**

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει ριζοσπαστικό προοδευτικό πρόγραμμα, το οποίο συνεχώς επεξεργάζεται, εμπλουτίζει και επικαιροποιεί. Να είστε βέβαιοι ότι εφόσον ο ελληνικός λαός εγκρίνει το πρόγραμμά μας, αυτό θα εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από εκβιασμούς εγχώριων και ευρωπαϊκών κατεστημένων κέντρων. Και θα εφαρμοστεί με συνέπεια και με σταθερότητα, χωρίς ταλαντεύσεις, μέχρι τέλους. Οι «κωλοτούμπες» είναι χαρακτηριστικό άλλων παρατάξεων και όχι της Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να έχει καμιά άλλη

Κανένα περιθώριο για νέες θυσίες

► **Το «καμία θυσία για το ευρώ» το τελευταίο διάστημα απουσιάζει από τις ομιλίες στελεχών αλλά και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει διαφοροποίηση από τη θέση αυτή ή εκτιμάτε ότι η συζήτηση γύρω από το νόμισμα επικοινωνιακά λειτουργεί εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ;**

Καμιά συζήτηση δεν μπορεί να είναι επιζήμια για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν θέματα που το κατεστημένο επιβάλλει την εξαίρεση και την απαγόρευση τους από τον δημόσιο διάλογο. Πέραν αυτού, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα, απολύτως περιθώριο για νέες θυσίες του ελληνικού λαού στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας ή δικαιολογίας. Ο ελληνικός λαός έχει υποστεί τα πάνδεινα και έχει φτάσει στα όριά του. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται επειγόντως σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι οι θυσίες αλλά η οικονομική στήριξη, που έχει καταστεί όρος επιβίωσής της. Και αυτό θα πράξει σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι κωλοτούμπες δεν είναι χαρακτηριστικό της Αριστεράς»

επιλογή από το να κάνει πράξη μια μεγάλη προοδευτική ανατροπή για την ανασυγκρότηση και αναγέννηση της Ελλάδας.

► **Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι δεν έχει σημασία ο τρόπος απομείωσης του χρέους, παρά την επίσημη θέση περί διαγραφής. Πού οφείλονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Πώς προσδιορίζετε «το μεγάλο μέρος του χρέους» που πρέπει να διαγραφεί;**

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα δημοκρατικό κόμμα, με δημοκρατικές αρχές λειτουργίας. Ήμασταν δημοκρατικό κόμμα στο 4%, παραμείναμε όταν φτάσαμε 27% και θα συνεχίσουμε να είμαστε και όταν αναλάβουμε κυβερνητικές ευθύνες. Επομένως το κάθε στέλεχος του κόμματος δικαιούται, αν το κρίνει σκόπιμο, να καταθέτει την άποψή του, διευκρινίζοντας πά-

ντα τον προσωπικό της χαρακτήρα, εφόσον δεν είναι συλλογική πλειοψηφική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Από κει και πέρα θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η διαγραφή απλώς μεγάλου, αλλά του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Η έκταση και το ακριβές ύψος του μεγαλύτερου μέρους του χρέους που θα διαγραφεί θα κριθεί από μια σειρά παράγοντες, που δεν είναι εύκολο να σταθμιστούν εκ των προτέρων. Πάντως, θα δώσουμε σκληρή μάχη για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν.

► **Ο Αλ. Τσίπρας απέκλεισε το ενδεχόμενο «συγκυβέρνησης με Σαμαρά και Βενιζέλο». Ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας στα κόμματα αυτά, αφήνει περιθώρια συνεννόησης προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση μετεκλογικά; Σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων, τελικά, με ποιους μπορεί να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ;**

Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργασθεί με τη ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως της ηγεσίας που θα έχουν αυτά τα δύο κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βάλει θηλιά στον λαϊκό του και ακόμα πιο σφικτά τη θηλιά στον λαϊκό του τύπου με τέτοιες συνεργασίες. Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει συνεργασία με όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς και της ριζοσπαστικής αντιπολιτευτικής οικολογίας, ανεξάρτητα αν μετέχουν στη Βουλή ή όχι. Όπως θα επιδιώξει συνεργασίες με δυνάμεις και πρόσωπα που ριζοσπαστικοποιούνται, κινούνται αξιόπιστα προς την Αριστερά, μετέχουν στους κοινωνικούς αγώνες και δεν φέρουν ευθύνη για την ψήφιση και την εφαρμογή νεοφιλελεύθερων και μνημονιακών πολιτικών, τις οποίες θέλουμε να ανατρέψουμε.

► **Πόσο «ανοιχτά» και σε ποιους πρέπει να είναι τα ψηφοδέλτια του κόμματος ενόψει των εκλογών;**

Η αναγκαία ευρύτητα και τόλμη στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποβαθμίσει ή να παρακάμψει θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς. Θέλουμε ψηφοδέλτια μάχιμα που θα τα απαρτίζουν προσωπικότητες καταξιωμένες στην κοινωνία και αφοσιωμένοι αγωνι-

στές, που είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν με ανιδιοτέλεια μια νέα αντιμνημονιακή και προοδευτική πορεία σοσιαλιστικού προσανατολισμού για τη χώρα.

► **Αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως το πρόσωπο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο. Σας βρίσκει σύμφωνο μια τέτοια άποψη;**

Είναι πολύ πρόωρο να ανοίξουμε συζήτηση για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, κάτι που θα πρέπει να γίνει με ευρύ πνεύμα συνεννόησης αμέσως μετά τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να παρέχει όλα τα εκέγγυα απόλυτου σεβασμού της πρόσφατης λαϊκής ετυμηνγορίας.

► **Η παρουσία του κ. Τσίπρα στο φόρουμ του ιδρύματος Ambrossetti και μάλιστα τις ίδιες μέρες με τις διαδηλώσεις στη ΔΕΘ, σχολιάστηκε ακόμη και εντός ΣΥΡΙΖΑ. Η δική σας άποψη;**

Η άποψή μου διατυπώθηκε στις εσωκομματικές μας συζητήσεις, που πάντα διεξάγονται με δημοκρατικό και ελεύθερο πνεύμα. Από κει και πέρα είναι παράδοξο και ολίγον κωμικό να προσπαθούν δυνάμεις όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να στρέψουν εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ την ανταπόκριση του Αλ. Τσίπρα στη συγκεκριμένη πρόσκληση.

► **Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τα «κόκκινα δάνεια» προβλέπει «νέα σεισάχθεια σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ίδρυση δημοσίου ενδιάμεσου φορέα». Ποιος ο λόγος, εφόσον θα προχωρήσετε σε εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση των τραπεζών;**

Η δημόσια ιδιοκτησία και ο κοινωνικός έλεγχος των τραπεζών αποτελεί συνεδριακή θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τις τράπεζες. Όσο οι τράπεζες βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια τότε η πολιτική είναι από κάτω και το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο είναι επικυρίαρχο από πάνω. Αυτή η δημόσια ιδιοκτησία και ο κοινωνικός έλεγχος των τραπεζών, για ένα νέο αποκλειστικά αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο τους, είναι σε κάθε περίπτωση η καλύτερη εγγύηση για μια επιτυχή «σεισάχθεια», ανεξάρτητα από τη μορφή που τελικά προκρίνεται ως η πλέον λειτουργική για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων».

