

Αναζητά  
επιτυχία

Ο Πρόεδρος Ομπάμα επιδιώκει να κλείσει την -κατά γενική ομολογία επιτυχημένη- θητεία του στον Λευκό Οίκο συνδέοντας το όνομά του με μια μεγάλη επιτυχία, όπως είναι η επίλυση του Κυπριακού

ΤΟ ΘΕΜΑ

# Απειληεί και εκβιάζει ο Ερντογάν για το Κυπριακό

Την προσάρτηση των Κατεχομένων επισείει τώρα η Αγκυρα. Η Αθήνα ανησυχεί για τη στάση που θα κρατήσει ο Μπαράκ Ομπάμα και για το ενδεχόμενο σύνδεσης του εθνικού θέματος με την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για το χρέος

Του **ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ**  
v.skouris@realnews.gr

**Σ**ε ιδιαίτερα δύσκολο γεωπολιτικό πεδίο πραγματοποιείται η επίσκεψη του **Μπαράκ Ομπάμα** στη χώρα μας, καθώς, μεταξύ άλλων, η Τουρκία εξαπολύει απειλές περί προσάρτησης των Κατεχομένων σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί λύση του Κυπριακού!

Οι απειλές της Αγκυρας, που αποκαλύπτει σήμερα η **Realnews**, κατατέθηκαν και στο τραπέζι του διαλόγου που γίνεται στη Λευκωσία από τουρκοκυπριακά πολιτικά στελέχη! Η Αθήνα κατ' αρχάς εκτιμά πως η τουρκική κυβέρνηση πιέζει και με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη στη διαπραγμάτευση για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν αποκλείει όμως το ενδεχόμενο -μετά και τις προκλήσεις του **Ταγίπ Ερντογάν** που αμφισβητεί συνεχώς πλέον τη Συνθήκη της Λωζάννης, επαναφέροντας θέματα εδαφικής κυριαρχίας και αλλαγής συνόρων η Αγκυρα να εννοεί τις απειλές αυτές που εκτοξεύει παρασκηνιακά.

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζονται, μάλιστα, για ένταση των πιέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον διεθνή παράγοντα το επόμενο διάστημα για επίλυση του Κυπριακού, ενώ ανησυχούν σφόδρα μήπως οι πρωτοβουλίες για το χρέος που θα αναπτύξει ο Πρόεδρος Ομπάμα με την επίσκεψή του σε Αθήνα και Βερολίνο συνδυαστούν με το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος Ομπάμα, ως γνωστόν, επιδιώκει να κλείσει την -κατά γενική ομολογία επιτυχημένη- θητεία του στον Λευκό Οίκο συνδέοντας το όνομά του με μια μεγάλη επιτυχία, όπως είναι η επίλυση του Κυπριακού, γεγονός που διακαώς επιθυμεί για τον εαυτό του και ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών **Μπαν Κι Μουν**. Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι θα θέσει το θέμα στον **Αλέξη Τσίπρα**, ο οποίος, μάλιστα, στις Βρυξέλλες, συζήτησε επί μακρόν με τον Κύπριο Πρόεδρο **Νίκο Αναστασιάδη** τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής, αλλά και τις επόμενες κινήσεις τους.

Το Μέγαρο Μαξίμου ανησυχεί για τρεις κυρίως λόγους:

➤ **Πρώτον**, αν ο Πρόεδρος Ομπάμα θα συνδέσει ευθέως ή εμμέσως τις πρωτοβουλίες που θα λάβει για την απομείωση του ελληνικού χρέους όχι μόνο με την πραγματοποίηση -δύσκολων για την κυβέρνηση- μεταρρυθμίσεων, αλλά και με την άμεση επίλυση του Κυπριακού ή και άλλων εκκρεμοτήτων στην περιοχή. Υπενθυμίζεται

ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ **Τζο Μπάιντεν**, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, είχε προτείνει στον Ν. Αναστασιάδη -όπως είχε αποκαλύψει η «R»- στο πλαίσιο της επίλυσης του Κυπριακού να υπάρξει τουρκική βάση στο νησί, με τουρκικό στρατό, προκειμένου να αισθάνονται... ασφάλεια οι Τουρκοκύπριοι! Η Ουάσιγκτον, επίσης, τείνει «ευήκοον ους» στην -επίμονη- πρόταση της Αγκυρας για πραγματοποίηση πενταμερούς διάσκεψης, με τη συμμετοχή δηλαδή και των «εγγυητριών δυνάμεων». Πρόταση που η Αθήνα αντιπαρέρχεται προς το παρόν, με το επιχείρημα ότι δεν είναι ώριμες οι συνθήκες για την επίλυση του Κυπριακού, ενώ αντιπροτείνει... πολυμερή διάσκεψη όταν οι διαπραγματεύσεις φτάσουν στην τελική ευθεία, ώστε να μην επανέλθουν από το παράθυρο οι «εγγυήτριες δυνάμεις» - την παραμονή των οποίων επιδιώκει η Αγκυρα, αλλά ούτε καν συζητούν Αθήνα και Λευκωσία.

➤ **Δεύτερον**, στο Μαξίμου επικρατεί έντονη ανησυχία για το τι θα συμβεί στο «μεταβατικό» διάστημα από τις αμερικανικές εκλογές έως την 20ή Ιανουαρίου που θα ορκιστεί η νέα κυβέρνηση. Οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στην ελληνική πρωτεύουσα είναι πως τα «γεράκια» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου, «απαλλαγμένα» από τον έλεγχο πολιτικών προϊσταμένων (αφού οι νυν υπουργοί θα είναι απερχόμενοι, ενώ οι νέοι δεν θα έχουν οριστεί), θα επιδιώξουν να λύσουν «βιαίως πολιτικά» πολλά θέματα της περιοχής. Και μεταξύ αυτών, όπως επιμένουν οι πληροφορίες, θα είναι και το Κυπριακό.

➤ **Τρίτον**, είναι άγνωστο εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά την επίσκεψή του, θα ζητήσει από την Αθήνα ενεργότερη συμμετοχή στους σχεδιασμούς της Δύσης στην περιοχή, θέμα, άλλωστε, που ενδέχεται να το συνδέσουν και με το προσφυγικό, καθώς αναμένεται νέο κύμα προσφύγων είτε λόγω συγκρούσεων (Λιβύη), είτε λόγω οικονομικής κρίσης (π.χ. η Αίγυπτος, που είναι προ των θυρών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου). Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες της «R», η ελληνική κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τη συμφωνία προκειμένου να εκπαιδευτεί στη χώρα μας το Λιμενικό Σώμα της Λιβύης.



η άποψη

του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΥ\***

\*Διευθύνοντας  
συμβούλου  
της MRB Hellas

## Επισκέψεις Δαναών

**ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ** των εκάστοτε καιρών είναι πάντα σημαντικά, παρόλο που κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τη φράση «φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας». Η επίσκεψη του γιέτη των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να συνοδευτεί και από «άλλα δώρα», που ενδέχεται να κερδίσει η Ελλάδα και από τους υπόλοιπους δρώντες στην Ευρώπη, γιατί έτσι «βολεύει» τη διεθνή συγκυρία, π.χ. πολλές εκλογικές αναμετρήσεις σε όλη την ήπειρο που απαιτούν πρεμία. Ωστόσο, τίποτα δεν σου δίνεται χωρίς κόστος και υποχρεώσεις.

Και αυτή τη φορά οι υποχρεώσεις δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα το τι θα αρχίσει να επιστρέφει άμεσα πίσω στους Έλληνες πολίτες, μετά το αίμα που έχουν χύσει επί έξι χρόνια.

Όσο περισσότερα «καρότα» δίδονται στην Ελλάδα, είτε από ουσιαστική δουλειά είτε από υπερβάλλουσα «τύχη» λόγω συγκυρίας, τόσο ανεβαίνει ο πήχης προσδοκιών των Ελλήνων. Αν αυτές οι προσδοκίες δεν ικανοποιηθούν άμεσα, αλλά μένουμε για άλλη μια φορά σε ένα απλό μακροοικονομικό νοικοκύρεμα, το αποτέλεσμα θα είναι ο πέλεκυς της «οργής» να πέσει σε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Τότε δεν θα αρκούν ούτε η «δίκαιη ανάπτυξη» ούτε η «συμφωνία αλήθειας».

